

TÜRK KLASİKLERİ : 11

K ÖRÖĞLU
ve
DADALOĞLU

HAYATI
SANATI
ŞİİRLERİ

Hazırlayan :
CAHİT ÖZTELLİ

Ikinci Basılıg



VARLIK YAYINEVİ
Ankara caddesi, İstanbul

Bu kitabın ilk baskısı
Ocak 1953 te yapılmıştır

Varlık Yayınları, sayı : 919
İstanbul'da Ekin Basımevi'nde basılmıştır
.... Eylül, 1962

KÖROĞLU

"Köroğlu" çok yaygın bir halk hikâyesidir. Konusu kahramanlıktır. On altıncı yüzyıldaki Celâlî isyanları ile ilgili olarak, Köroğlu adında bir eşkiya - kahramanın maceraları olduğu sanılıyor. Son araştırmalarda Köroğlu adında bir Celâlî'nin varlığı anlaşılmıştır. Ayrıca, aynı adı taşıyan bir yeniçeri şairinin yaşadığı, 1577 - 1590 Iran - Osmanlı seferine katıldığını; bu seferlerde büyük başarıları bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa için söylediği iki manzumesinden öğreniyoruz.

Bundan başka, Köroğlu adındaki saz şairinin varlığını, on yedinci yüzyılın meşhur seyyahi Evliya Çelebi'nin eserinden öğreniyoruz. Evliya Çelebi, ünlü eseri "Seyahatname"inin İki yerinde, saz şairlerini sayarken onun adını da söylüyor. (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. I. s. 638 ve C. V. s. 283).

Gerek bu kayıtlardan, gerek Iran seferleri ile ilgili şiirlerden Köroğlu adındaki bir şairin varlığı kesin olarak anlaşılıyor. Ancak, hikâye kahramanı Köroğlu ile şair Köroğlu aynı şahıs mıdır? Bu kesin olarak bilinmemekle beraber, Başbakanlık Arşivi'nde bulunan yeni bazı vesikalardan, ikisinin bir olduğu ihtimali kuvvet buluyor. Bu vesikalardan, Bolu doçularında Köroğlu adında bir eşkiyanın türündü olduğunu öğreniyoruz (1579 - 1582). Köroğlu hikâyesi de ancak bu tarihlerde meydana çıkmış olduğuna göre, eşkiya Köroğlu ile şair Köroğlu'nun aynı adam olduğunu, yeni vesikalalar bulununcaya kadar kabul etmek yanlış olmaz. Evliya Çelebi'nin bahsettiği Köroğlu ya başka bir kimsedir, veya göhretini duyduğu bi-

zim Köroğlu'dur. Çünkü konumuz olan Köroğlu, Evliya Çelebi zamanına kadar yaşamış olamaz (1).

Köroğlu hakkında şimdije kadar yapılmış olan incelemelerden çıkan sonucu yukarıya çıkardık. Kars ilinde uzun zaman tarih, folklor, halk edebiyatı üzerinde esaslı araştırmalar yapmış olan tarih öğretmeni Fahreddin Kirzioğlu, Köroğlu hakkında da değerli incelemelerde bulunmuştur. Onun iddiasına göre, Köroğlu'nun asıl vatanı Horasan olup, Anadolu'daki Celali'lerle ilgisi yoktur. Eski tarihi kaynaklardan istifade eden Kirzioğlu, Köroğlu için söyle diyor:

"Kun yabguları sülalesinden gelme olup Oğuznamelerde "Kara - Konak", ermenice metinlerde ise, başbuğları Mamak'ın adıyla "Mamikonyan Satrap ailesi" diye gösterilen aile, "Murat boylarını" Sasanlı Iran'a karşı korumuştur. İşte bu aile, Arapçayı ve yukarı Aras boyunda da hâkim olmuş ve sonraları Karakoyunu Türkmenleri olarak ortaya çıkmıştır. V. yüzyıldan başlayarak Ortodoks Bizans'a ve zerdüşt - mezdeki Sasan'lara karşı gregoryen mezhebinin kılıcı olarak kurtarıcılığını yapan bu ailenin destanı, bugün, bütün Öناسya Türkliğine yayılmış olan Köroğlu destanları halinde yaşamaktadır. Bu yüzden halk arasında Köroğlu'nun yeri hep Yukarı - Aras üzerinde ve en çok Kars ilinde gösterilmektedir." (2).

F. Kirzioğlu'ya göre, Köroğlu adı, Osmanlılardan önce Anadolu dışında kalan Türk illerinde vardır. Sonradan 16 ve 17. yüzyıllarda Anadolu'da bu adı alan taklitçileri meydana çıkmıştır.

Kirzioğlu'nun dayandığı vesikalar gerçekten inandırıcıdır. Ancak burada, onların eleştirmesini yapacak durumda

(1) Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız: *Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği*, s. 195 - 200.

(2) Daha geniş bilgi için bakınız: *Folklor Postası*, sayı 18 ve 19.

değiliz. Yalnız şurasını söyleyelim ki, hikaye 16 ve 17. yüzyıllarda Anadolu'ya yayılırken yerli kılığa bürünmüştür, ilk yapısı o çağların tarihi olayları ile de beslenerek adeta yeniden ortaya çıkmıştır. Şiirleri ise bu yüzyıllardan öteye almak mümkün değil. Köroğlu hikâyesi, eski destanların yeni zamanlarda aldığı şekil olarak kabul edilemez. Bildiğimiz diğer halk hikâyeleri çeşidinden, esas konusu kahramanlık olan ve bazı tarihi olaylarla da birleşen bir hikâyedir. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra artan ve Celali isyanları adıyla anılan olaylarla da beslenerek büyülmüş, halk tarafından benimsenerek kısa zamanda çok yaygın hale gelmiştir.

Konu kısaca şöyleledir:

Bolu Beyi at meraklısıdır. Seyisi Yusuf u güzel ve cins at aramağa gönderir. Yusuf, günlerce gezdiğten sonra Fırat nehrinin sularından çıkarak bir kırağı ayan aygırдан olma bir tay bulur. Satın alır. Tayın şimdilik gösterisi yoktur. Fakat ilerde mükemmel bir hayvan olacaktır. Bey, bu sevimli tayı görünce çok hiddetlenir. Yusuf'un gözlerini çıkartır, tayı da verir, kovar. Kör Yusuf, köyüne döner. Oğluna olanı anlatır. İntikam alacağını söyler. Tayı terbiye ederler. Oğlu Ruşen Ali de büyür, güçlü bir delikanlı olur. Bir gün baba ile oğul, Bingöl dağlarından gelecek üç sihirli köpüğü, Aras Irmağında beklerler. Bu üç sihirli köpükle Yusuf'un hem gözleri açılacak, hem intikam almak için gereken kuvvet ve gençliği elde edecektir. Oğlu, köpükler gelince babasına haber vermeden kendisi içер. Yusuf bunu öğrenince üzülür. Fakat oğlunun kendi yerine intikamını alacak bir bahadır olacağından sevinir. Bu sihirli köpüklerden biri Köroğlu'na ebedi hayat, biri yigitlik, diğeri de şairlik bağışlamıştır.

Bir müddet sonra Kör Yusuf, oğluna intikamını vasiyet ederek ölüür.

Körün oğlu Ruşen Ali, dağa çıkar. Gelen gezeni soyar. Kendisi gibi kanundan kaçanlar etrafına toplanırlar. Yavaş

yavaş Köroğlu, etrafta nam salımıya başlar. Çamlıbel'de bir kale yaptırır. Artık küçük bir de orduyu vardır. Zenginlerden allıklarını fakirlere, köylilere dağıtır. Üzerine gönderilen orduları bozguna uğratır. Bir gün güzellikini duyduğu, Kasap Başının oğlu Ayva'zi kaçırır, evlât edinir. Başka bir gün Bolu Beyinin bacısı Dönem Hanım'ı kaçırır, evlenirler. Bolu Beyinin askerlerini her zaman bozar. Gelen geçen kervanlardan bağ alır. Böylece uzun yıllar bir derebeyi gibi yaşar. Arasında büyük seferlere de girişir (Gürcistan, Çin seferleri).

Bu arada küçük, fakat heyecanlı olaylar geçer. Sonunda delik - demir (tülfe) icad olunup eski bahadırılık geleneği bozulunca dünyanın tadı kalmaز. Ve bir gün, Beylerine de dagılmalarını söyleyerek kırklara karışır, kaybolur. Daha önce Kir-At surrolmuştur. O Kir-At ki, nice yıllar olağanüstü bir kuvvetle Köroğlu'na hizmet etmiştir.

Bir söylentiye göre, bir Yahudi bezirgânın getirdiği tüfekle oynayan Beyler, birbirlerini öldürürler. Köroğlu bundan üzüllererek kaybolur. Diğer söylentiye göre, bir gün da rastladığı çobanda tüfeği görür, sorar. Aldığı cevaba inanmaz. Denemek için kendine çevirir, tetiğe dokunur ve yaranarak ölüür. Sonra Beyler de dağırlar.

Bütün Türk illerinde söylenen bu kahramanlık hikâyesinin değişik söyleşileri vardır. Köroğlu, Kırklara karıştıktan sonra Beyleri yeni maceralara atırlar. Bunlar bir bakıma Köroğlu'nun devamıdır. Bu kollar yirmi dört tanedir.

Köroğlu hikâyesi, halk hikâye geleneğinde olduğu gibi, manzum - nesir karışık söylenilir. Hissi yerleri ve konuşmalar coğu zaman manzumdur. Bu manzumeler, sanat yönü kuvvetli, edebiyatınızda eşi bulunmayan kahramanlık motifleriyle süslüdür. Eski devrin cenkleri yer yer canlanır, mert bir tıslık ve ifadeye bürünür.

Acaba, bu hikâyeyi ilk önce kim "tasnif", yani telif etmiştir? Bu hususta kesin bir şey söylemek mümkün değildir,

Fakat eskuya Köroğlu'nun maceralarını işten ve aynı adı alan bir Aşık - hikâyeci tarafından telif edildiğini tahmin etmek yersiz bir görüş değildir. Belki de yukarıda söylediğimiz eskuya ve gair Köroğlu kendi maceralarını türkülerle etrafaya yaymış, sonra da saz şairleri, yeni türkî ve olaylarlaがらştırmış, zenginleştirmiştir.

Bu sebeple, hikâyedeki şirlerin hepsinin bir kişi tarafından söylenenmediğini kabul etmek yerinde olur. Hele bir kısım türküler Köroğlu maceralarıyla ilgisizdir ki, bunların şair Köroğlu veya başka saz şairlerinin olduğu muhakkaktır. Ne olursa olsun, Türk halkın kahramanlık duygularını yüzyıllar boyunca yaşatan bu manzumeler bugün de halk edebiyatımızın en güzel verimleridir. Bu yüzden birçok halk şairleri, onun etkisinde kalarak, gerek konu, gerek şekil bakımından nazire diyebileceğimiz manzumeler söylemişlerdir. Bunun en güzel örneklerini XIX. yüzyılda Dadaloğlu vermiştir. Bir bakıma Dadaloğlu'nun da hayatı Köroğlu'ya benzer.

Köroğlu, halkın gözünde mert bir insan, çetin bir bahadırıdır. İyilik sever, zavallılara dokunmaz, halka zulmeden direbeylere aman vermez, sevimli bir kahramandır. Halk hikâyeleri (Kerem ile Ash, Ferhat ile Şirin gibi) arasında "Köroğlu" başta gelir. Denebilir ki, halk, Köroğlu'nu bir hikâye değil, hakiki, tarihi bir kahraman olarak kabul eder, canlı bir hâtra gibi benimsiyerek varlığının her safhasında yaşıdır. O kadar ki, yakın zamanların şairlerinden biri, son nefesinde, oğluna, "Oğul, üstüme bir Köroğlu oku da öyle öleym" demiş ve yorganı başına gekmiştir. Zaten saz şairleri Köroğlu'nu mesleğin "Pir" i sayarlar. Toplantlarında, fasıllarının başında bir Köroğlu türküsü söyleşirler. Köroğlu, aynı zamanda halk türkülerinde bir beste ismidir. Ayrıca, yiğitçe hareketlerle oynanan bir halk oyununun da adıdır. Görülüyorki, halk eğlenirken, yağarken ve ölürkken Köroğlu'nu yanından ayırmıyor. Bunun tek sebebi, halkın ruhundaki kahramanlık asaletidir. Cenge giderken, savaşırken Köroğlu'nu

söyler, onu oynardı. Zamanla Körögölün Beylerinin etrafında meydana gelen hikâyeler, onu daha çok yagatmak isteğinden doğmuştur. Bugün hâlâ Doğu illerimizde "Körögöl geleneği" yaşamaktadır.

Bu kitapta maksadımız halk edebiyatımızın kahramanlık şirlerinden en kuvvetli örnekler vermek olduğu için daha fazla tafsilattan kaçınarak, Körögöl'ünden kendi zevkimize göre seçtiğimiz şirleri sunmakla yetiniyoruz.

DADALOĞLU

On dokuzuncu yüzyılda yaşamış, güney illerinin büyük şairi Dadaloğlu'nun hayatı hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Bu durum hemen bütün halk gairleri için böyledir. Bence bunun değişik sebepleri arasında en önemlisi, saz gairlerinin çögünün tımmi oluşu ve aydın zümrenin onlara önem vermemesidir. Bu yüzden, yazılı belge bulmak çok güçtür. Hele Divan şirlerinden bahsededen tezkereerde halk gairlerinin adlarına rastlamak mümkün değildir. Bunun için, yaşıdıkları zamanda hayatlarına dair bilgi vermeyen halk gairlerini incelemek zorlaşmaktadır. Bu durum karşısında halk rivayetleri ve şirlerinin incelenmesiyle yetinmek zorundayız.

Dadaloğlu için de durum aynıdır. Her büyük şair için olduğu gibi, Güney'de her bölge onu kendine maletmeyece cağır, rivayetler birbirini tutmaz olur. Burada, rivayetlerle şirleri ve tarihi olayları karşılaştırarak sonuçlara varmaya çalışacağız.

Dadaloğlu, Toros dağlarında dolanan göcebe Türkmen aşiretlerinin Avşar boyundandır. Şirlerinde:

Kalktı, göğ eylesdi Avşar illeri
Ağır ağır giden iller bizimdir

gibi müsralara rastlanmaktadır.

Bu aşiretin gezdiği yerler Toros'ların Erzin, Payas, Adana, Kozan gevreleridir. Tarihçi Cevdet Paşa, bu gevrelerdeki gezginçil aşiretlerin köyler kurarak yerleşmeleri için hükümet tarafından ödevlendirilmiştir. Onun yerinde yaptığı inceleme sonunda verdiği bilgilere şöyle deniliyor: "Ekser ahalisi Selçuklülerden kalma Türklerdir ki, Varşak aşiretinden

müteşaip (ayrılmış) cemaatler (topluluklar) dir. Bu dağlılar, Kozanoğullarının piyade askeri olup, Çukurova'da Ceyhan nehrinin sağ cihetindeki göçbe aşiretler dahi anların süvari askeri idi."

İste bu yerlerdeki aşiret beyleri, zaman zaman birbiriyile kavga ettikleri gibi, bazan birleşerek hükümete karşı isyan ettilerini olurdu. Hükümete asker ve vergi vermezlerdi. Eşyalarda hükmü stiren Kozanoğullarının, İngilizlerin de teşvikyle bir gün istiklal peşinde koşup kendi başlarına bir hükümet kurmasından bile korkuluyordu. Bu yıldızden, Kozañ ve çevresinin usandırılmasıyle, göçbeliği bırakmalarına karar verilmiş; "Fırka-i İslâhiye" adıyla bir ordu kurulmuştur. Yukarıda adı geçen Cevdet Paşa da bu fırkanın komiserliğine tâyin edilmiştir. Fırka-i İslâhiye Kumandanı Dervîş Paşa'nın iyi idaresiyle fazla kan dökülmeden aşiretlerin isyanı bastırılmış, bir kısmı başka taraflara gönderilerek yerlestirilmiştir (1868). Bu son olaydan sonra, derebeylerinin nüfuzları kalmadı. Bu arada Dadaloğlu'nun aşireti Avşarlılar da Sivas'ın Aziziye İlçesinin Sindel köyüne yerleştirildi. Bu son dövüşün acılarını Dadaloğlu, içli sazinin tellerinde dile getirmiştir. Türkülerinde onun hayalini görür gibi oluruz. Bir elinde sazi, bir elinde tüfeği, tepeden tepeye koşarak aşiret erlerini savaşa teşvik ederken, Osmanlı'ya hincimî haykırır:

Kayıp Osmanlılar size aman mı

Biraz sonra:

Şahsan ferman, Türkmen illi göçünce
Daha da hey Osmanhyâ aman mı

der. Top gürültülerine karışan sazinin tellerine dokunur. Padişâha meydan okur:

Halkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padışahnın dağlar bizimdir

diye haykırır. Bunun gibi tarihi olaylarla ilgili türküler çoktur. Daha önce Ramazanoğulları ile Kozanoğulları ve diğer beylerin boğuşması Dadaloğlu'nun allesinin de karışığı olaylardır. Bu olayların geçtiği zamana bakarak Dadaloğlu'nun 1785 - 1868 yılları arasında yaşadığı anlaşılmaktadır. Şairimizin asıl adının Veli olduğunda rivayetler birleşmektedir. O'nun ıslâhbuna uyan bazı şîrlerde bu ada rastlamaktayız. Babası da Dadaloğlu Aşık Musa adında bir sairdir. Bu çevredekî aşiretlerin tarihini inceleyen eski bir yazma kitapta, Adana valisi tarafından idam ettirilen (1776) bir aşiret beyinin oğlu için Dadaloğlu Aşık Musa'nın söylediği ağıt yazılıdır. Bundan anladığımız, "Dadaloğlu" nun bir aile adı olduğu ve sairimiz tarafından çok zaman şîrlерinde bir ad gibi kullanıldığıdır.

Dadaloğlu'nun bir zamanlar, köylerde imamlık etmiş olduğu rivayeti, okur-yazar bir kimse olduğunu gösteriyor. Belki de derebeyléri onu hem kâtip olarak yanlarından ayırmamışlar ,hem de eğlencelerinin baş aşağı olarak sevmişlerdir.

Bazı ihtiyarların söylediğine göre, son Kozanoğlu'nun silâlmesinden ve aşiretinin Sivas'a yerleştirilmesinden bir müddet sonra, ömrünün son yıllarını Çukurova'da geçirmek üzere dönmülg, Adana pazarlarında türküler söylemiştir. Bu zamanlarda 80 - 85 yaşında, beyaz sakallı, uzun boylu bir ihtiyarmış. Eski günlerin hâtıralarını dile getiren türkülerini söyleyerek dağların hür sinesine atılarak kaybolmuştur. Bugün nerede yattığı meghul bir aziz olarak gönüllerde yaşamaktadır. Dadaloğlu, edebiyatımızda bir cennî şairi olarak adı bırakmıştır. Türkleri hâlâ kuşlu bir emanet gibi aşiretler arasında oğuldan oğula geçmektedir.



Dadaloğlu'nun pek az şîrini biliyoruz. Bunlar da hep ağızdan toplanmıştır. Hayatının pek hareketli geçmiş olma-

su, türkülerinin zamanında yazılamaması sonucunu vermiştir. Bu yüzden şirlerinin, ilk şeklinden oldukça farklı olduğu anlaşıyor. Böyle olmakla beraber, bazan Karacaoğlan'ın içiliği, bazan Köroğlu'nun kahraman edası onda birleşir. Kanaatimce adı geçen bu iki şairin en kuvvetli ve son temsilcisi Dadaloğlu'dur. Bu sebeple Karacaoğlan'la şirlerinin karıştırıldığı da olmuştur.

Dadaloğlu, kavga olmadığı zamanlar bir aşk ve tabiat şairidir. Her türlü güzelliğe vurgundur. Fakat asıl Özelliği ve kudreti cenceler için yaktığı türkülerinde görülür. Yaşadığı çevrenin tarihi olayları onu bir cenk şairi yapmıştır. Belki de en güzel eserleri dağlarda doğaşırarlarında toz dumandan içinde kaybolup gitmiştir.

Şirlerinde saf bir halk dili hakimdir. Şehir ve kasaba halk şirlerinin az çok ağdah dili onda yoktur. Hele divan şirinin mazmunlarını hiç kullanmamıştır. Bir aşiret çocuğu olduğu sade, samimi, içli, bazan sert konuşmasından belliidir.

Eldeki şirlerinde koşma, türkü, semai, varsağı ve destan gibi halk şiir gelenegünün nevilerini kullandığı görülmektedir. Bilhassa türkülerinde yüksek başarı göstermektedir.

Şir söylemeye vesile olan bazı küçük hikâyeler de söylemiş olduğu aşiret ihtiyarlarının rivayetleri arasındadır. Bunlardan bazıları toplanmıştır. Mesela, aşiretler arasında söylelenip gelmekte olan, 1638 de IV. Murat zamanında Bağdad'ın fethi sırasında kahramanlıklarıyla meşhur "Genç Osman" menkibesini, Dadaloğlu kendi şirleriyle zenginleştirmiştir.

Fakat bazı araştırmacıların iddia ettikleri gibi, büyük halk hikâyelerinin sahibi değildir. Bunlardan "Hürşit ile Mahmihri" Dadaloğlu'ndan çok önceki yazmalarda ve saz şirlerinin şirlerinde vardır. Her güzel eserin, sevilen kimiselere maleşilmesi, bir halk psikolojisidir. Esasen pek heyecanlı ve hareketli olaylar arasında hayat süren şairimizin, böyle uzun hikâyeler telif etmesi mümkün değildir.

Dadaloğlu büyük bir halk şairidir. Şirlerinde kudretli

bir sanat ifadest görülür. İlgilendiği olaylar dolayısıyle hem bir devrin tarihini, hem de bir toplumun duyuş ve düşüncelerini yaşamıştır. Bu bakımdan Dadaloğlu, edebiyatımızın dikkatle üzerinde durulmaya değer orijinal bir şairidir.

Cahit ÖZTELLİ

BİBLİYOGRAFYA

Köroğlu

- 1 — Halk Bilgisi Mecmuası, Birinci cilt, 1928.
- 2 — XVI. asır sonuna kadar Türk Sazşairleri, Köprülüzade Mehmet Fuat, 1930.
- 3 — Köroğlu Destanı, Pertev Naili, İstanbul, 1931.
- 4 — Köroğlu Masalı (İstanbul rivayeti), Naki Tezel, İstanbul, 1939.
- 5 — Folklor ve Edebiyat, Pertev Naili Boratav, 1939.
- 6 — Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Naili Boratav, Ankara, 1946.
- 7 — Köroğlu'nun Şahsiyeti, Fahrettin Kırzioğlu, Folklor Postası, sayı 18-19, İstanbul, 1946.

Dadaloğlu

- 8 — Türk Tarih Encümeni Mecmuası, sayı 87-93, 1925. (Cevdet Paşa'nın Maruzatı).
- 9 — Halk Bilgisi Mecmuası, Birinci cilt, 1928.
- 10 — Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi, Köprülüzade Mehmet Fuat, İstanbul, 1930.
- 11 — Cenupta Türkmen Oymakları, Ali Rıza, Ankara, 1933.
- 12 — Tarsus (Gazete), 1928 koleksiyonu.
- 13 — Dadaloğlu, Tahâ Toros, Adana, 1940.
- 14 — Dadaloğlu, Fevziye Abdullah, Ülkü, sayı 100, 1941.
- 15 — Kozan Dağları ve Son Kozanoğlu, Ali Rıza Yalçın; Türk Folklor Araştırmaları, sayı 3, İstanbul, 1949.

Köroğlu

1

Benden selâm olsun Bolu beyine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnimiza kara yazı yazıldı
Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kinda paslanmalıdır

Köroğlu düşer mi yine şanından
Ayırır çögunu er meydanından
Kir-At köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır

Seferim var Gürcistan'a
Benim ile göçen gelsin
İnmesin nâmert meydana
Candan serden geçen gelsin

İctiğimiz arslan kanı
Yediğimiz süleymani (1)
Kılıç kabzasından kanı
Şerbet edip içen gelsin

Kulak tut merdin sözüne
İnelim meydan yüzüne
Ecel gömleğin özüne
Kend'eliyle biçen gelsin

Köroğlu bir genç arslandır
Düğüş bir düğün bayramdır
Candan, serden geçen gelsin

(1) Süleymani: Bir çeşit hurma.

Dinleyin ağalar dinleyin beyler
Sorarım bunları bir gün olur ki
Adam olup koç Kır-Ata binişim
Kırarım belleri bir gün olur ki

Ben yükümü dağ başına çözersem
Sıra sıra koç yiğidi dizersem
Yiğitler destinde bâde süzersem
Ararım bunları bir gün olur ki

Al yanağım kızıl kana bulandı
Akan kandan coşkun sular bulandı
Düşman ne söyledi paşam inandı
Sorarım sizlerden bir gün olur ki

Ben Yusuf bey idim kendi başıma
Düşürdüm koç yiğidi peşime
Küçük Ali'm çıkar dağlar başına
Ararım sizleri bir gün olur ki (1)

(1) Köroğlu'nun babası Yusuf, kendisini kör edenlerden intikam alacağını bu türküyle söyler.

Yürün beyler korkman gününüz doğdu
 Alın kaleleri burçları şimdi
 Bir savaş edelim Çin, Maçın ile
 Basın derelere leşleri şimdi

Yürün beyler yürüün bâde içelim
 Girelim meydana candan geçelim
 Çalalım kılıcı kanlar saçalım
 Taş taş üstü koymam burçları şimdi

Yürün beyler yürüün şetler kuşanın (1)
 Kılıç çekin düşmanlara döşenin
 Başın kesin beyler ile paşanın
 Durman hemen çekin göçleri şimdi

Yürün beyler n'ettim kestiler başı
 Yedi bin pehlivan bir de binbaşı
 Diri tutun gelin yedi kardeşi
 Ben elimle kesem başları şimdi

Yürün beyler bahar geldi yaz oldu
 Bülbül diye beslediğim baz oldu
 Köroğlu der bu kumanda az oldu
 Ayırın bedenden başları şimdi

(1) Şet: Eski silâhlardan biri.

Zor Bezirgân bunun adı
 Geldi bu meydanın tadi
 Yedi çift camuz kuvveti
 Vermiş Allah bilin beyler

Heybetinden arslan korkar
 Düşmanları yarar yırtar
 Açı kurt gibi adam kapar
 Hep maşallah deyin beyler

Yumruk vursa dağı yıkar
 Düşmanın temelin söker
 Arslan gibi dağı teper (1)
 Dağı taşı söker beyler

Nice pehlivanlar bağlar
 Zarbına dayanmaz dağlar
 Yalvarsan beraber ağlar
 Bir mürüvvet kâni beyler (2)

(1) Dağı tepmek: Dağlarda gezmek.

(2) Mürüvvet kâni: Mürüvvetli, insaniyet sever.

Köroğlu'nun pehlivani
Yoluna koymuşum canı
Ünү zaptetmiş cihani
Budur kanlar içen beyler

6

Bir yiğit haykırıp meydana girse
Arka verip sığınacak yer gerek
Çamlıbel'e metin kale yapmaya
Kendi yiğit özü metin er gerek

Hay n'olanda oğlum Ali n'olanda
Zor düşmanı bölük bölük bölende
Padışahın divanına varanda
Dil tutulur dili tutar er gerek

Sıra sıra koç yiğitler dizersin
Alayları bozuk bozuk bozarsın
Berhaneyi Çamlıbel'de çözersin (1)
Burda sana barınacak yer gerek

(1) Berhane: "Barhane" ev eşyası, göç, kafile.

Göğüs gerek arka verek dağlara
Hizmat edek bahçalara bağlara
Söhret vermek için nice illere
Burda sana devlet gerek sur gerek

Bir köşk gerek oturmaya yaz ile
Bir de sâki mey doldura nâz ile
Yiğitlerin kumandasın saz ile
Vermek için yakışacak dil gerek

Deli Yusuf tamamladı öğüdü (2)
Sen tamam et yirmi bir bin yiğidi
Gözlerim görmüyor suçum ne idi
Koyma kıyamete burda al gerek (3)

(2) Deli Yusuf: Köroğlu'nun babasının adı. Yusuf kendisini kör edenlerden intikam almak için oğlunu oturacağı yeri gösterip nasihat eder.

(3) Al gerek: Almanın gerekliliği.

Akar âb-ı hayat biter yemişler
 Arslan gibi bu dağlarda kalmalı
 Yürü oğlum burda arslanlar yatar
 Arslan yatağında arslan olmalı

Yarın burdan kalkıp gitmeli düzे
 Allah yardım eder burada bize
 Almalı kervanı çıkmalı yüze
 Bu dağlarda mesken tutup kalmalı

Topuzu çekmeli yola durmalı
 Bezirgân bozmalı çerci vurmah
 Sonunu düşünme n'olup n'olmalı
 Kovan arslan gibi alıp gelmeli

Deli Yusuf derler benim adıma
 Rahmetme bir kulun asla dâdına (1)
 İşte nasihatım budur zâtına
 Kesmeli kervanı alıp gelmeli

(1) Dâd: Şikayet yolu feryat.

Eğer kendülerde erlik var ise (1)
 Gelsin doğuşelim Bolu Beyleri
 Kanından susayıp candan geçerse
 Gelsin doğuşelim Bolu Beyleri

Atına binende eyledi dizgin
 Alayları çatıp eyledi bozgun
 Lesine kondurmak isterse kuzgun
 Gelsin doğuşelim Bolu Beyleri

Koç yiğitleri aldım da yanına
 Keskin kılıcımı çaldım belime
 Serimden geçmişim bakmam ölüme
 Gelsin doğuşelim Bolu Beyleri

Karşında durana kalmaz kararım
 Doğrulup gelene yoktur zararım
 Ya şehitlik ya gazilik dilerim
 Gelsin doğuşelim Bolu Beyleri

Ala sadağımı sundum özüme (2)
 Hezaran, kalkanım aldım dizime (3)
 Köroğlu der kan göründü gözüme
 Gelsin doğuşelim Bolu Beyleri

(1) Kendülerde: Kendilerinde.

(2) Sadak: Ok koymağa mahsus mahfaza.

(3) Hezaran: Kargı, mızrak. Aslı bir cins kamış.

Yiğitler silkinip ata binende
Derelelerden boz kurtlara ün olur
Yiğit olan done done doğüşür
Kötüler kavgadan kaçar dön olur (1)

Yiğit cidasını almış atıyor
Ak elleri kızıl kana batıyor
Bir kötü kavgadan dönmiş kaçıyor
Kaçma kötü kaçma şimdi hün olur (2)

Bir yiğit cidasın almış eline
Başını koymuş da yiğit yoluna
Kalkan paralana zırhlar deline
Kanlı gömlek koç yiğide don olur (3)

Köroğlu çağırır figan ağıtlar
İman ehli birbirini öğütler
Boydan boy'a demir donlu yiğitler
Vurur cidasını kahraman olur.

-
- (1) Dön olmak: Dönük olmak, korkaklık.
(2) Hün: Kan.
(3) Don: Elbise.

Yine yiğitlerim düştü yâdîma
Ağalar ağası yanında gerek
Bir büküste yedi geyim nal kiran
Koçak Demirc'oğlu'm yanında gerek

Padişah surathim kolu beratlim
Çentiyân kılıçhim desti kuvvetlim
Böbüร arslan huylum kaplan sıfatlim (1)
Köse Kenan Emmi'm yanında gerek

Kimsenin halinden sorup da bilmez
Padişah'tan ferman gelse dinlemez
Yüz bin ordu olsa saygısı olmaz
Şimdi Koca Arap yanında gerek

Derya atı biner demir donludur
Meydana girende arslan canlıdır
Özü bir Han oğlu Isfahanlıdır
Şimdi Koca Bey'im yanında gerek

-
- (1) Böbüر: Kaplan cinsinden yırtıcı bir hayvan.

Ah edüben bu zevkimi artıran
 Öz öziüne bir Haleb'i batırın
 Beş dünya güzelin seçip getiren
 Şimdi Celâli Bey'im yanında gerek

Gürcistan elinden amana kaldı
 Şam ile Halep'ten bir şikâr aldı
 Aslı Polat Oğlu Mısır'dan geldi
 Bıyıklı Yusuf'um yanında gerek

Kılıç çekip ordulara saldıran
 İran Şahın bayrağını indiren
 Şesper atıp bedenleri böldüren (2)
 Kızır Mustafa Bey yanında gerek

Köroğlu'm zindanda sıkıldı canı
 Ayvaz'ı görmesem olurum deli
 Çığrı hezaranlı, desti cıdah (3)
 Güzel İsa Bah'ım yanında gerek (4)

(2) Sesper: Altı köşeli gürz.

(3) Çığrı: Omuz. Hezarın: Mızrak. Dest: El. Cıda: Kargı.

(4) Köroğlu kollarından Bolu Bey rivayetine göre; Bolu Bey'in hilesiyle esir edillip, İstanbul'da zindana atılan Köroğlu, Padişahın kızı Dönme ile kendi adamlarından İsa Bah'ya arkadaşlarını sayıyor ve kimleri yanında görmek istediğini söylüyor.

Ayvaz benim senden yana
 Kurban olam şirin cana
 Sağda duran Köse Kenan
 Vur diyende vurmaz misin
 Kır diyende kırmaz misin

Ayvaz'ın kolları bağlı
 Ciğerciğim oda dağılı
 Sol taraftan Demirc'oğlu
 Vur diyende vurmaz misin
 Kır diyende kırmaz misin

Köroğlu'm söyleyiyor zati
 Ülkelerde vardır medhi
 Acemoğlu sür Kır-Atı (1)
 Sür diyende sürmez misin
 Vur diyende vurmaz misin
 Kır diyende kırmaz misin (2)

(1) Kır-At: Köroğlu'nun atı.

(2) Bu türküyü Köroğlu, bir hücumdan önce arkadaşları na söyler.

12

Benden selâm eylen o beybabama
 Ettiği akımdan çıkmaz n'eyleyim
 Öperim ellerin hanım ninemin
 Demirc'oğlu bensiz gitmez n'eyleyim

Durman hey ağalar gelin meydana
 Boyansın kılıçlar al kızıl kana
 Bende mürüvvet yok kıyarım cana
 İçerimden gamım gitmez n'eyleyim

Arap at altımda durmaz savaşır
 Kılıcı çekersem gözler kamaşır
 Benim ilen şimdi devler uğraşır
 Sizin ile işim bitmez n'eyleyim

Köroğlu'nu dersen bir genç arslandır
 Demirc'oğlu yanında bir kahramandır
 Dizdar der ki doğuşecek zamandır
 Beş yüz atlı bana yetmez n'eyleyim

13

Mert dayanır nâmert kaçar
 Meydan gümbür gümbürlenir
 Şahlar şahi divan açar
 Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini övende
 Oklar menzili dövende
 Kılıç kalkana değende
 Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kalasından
 Hak saklasın belâsından
 Köroğlu'nun nârasından
 Dağlar gümbür gümbürlenir

14

Yiğit olan gümbür gümbür gürlesin
 Yiğidi doğuran ana bin yaşa
 Ak gövdede kızıl kanlar şorlasın
 Yiğidi doğuran ana bin yaşa

Davlumbazlar yeğde yeğde vuranda (1)
 Çarkacılar sağlı sollu dönende (2)
 Eğri kılıç ak gövdeyi bölende
 Yiğidi doğuran ana bin yaşa

Gele beyler cenge harbi çalınsın
 Çamlıbel askeri ayrı bölünsün
 Gece gündüz darb-i meydan kurulsun (3)
 Yiğidi doğuran ana bin yaşa

Asıl koç yiğitler pusuda saklı
 Belleri kılıçlı eli mızraklı
 Hep şahin baklı arslan sıfatlı
 Yürü kan igenler hep binler yaşa

Köroğlu der bugün þurda duralım
 Sabah olsun darbî meydan kuralım
 Akan kandan dolu şarap vuralım
 Yürü Deli Hoþlu'm sen binler yaşa

(1) Davlumbaz: Büyük ceng davulu. Yeğde yeğde: Ya-
 vag yavaş, dokunaklı.

(2) Çarkacı: Savasta öncü birlik.

(3) Darb-i meydan: Dögüş meydanı.

Tan yeri atmadan şafak sökende
 Düşmanın üstüne hörelenmeli
 Düşman kalkan alıp kılıç çekende
 Yiğit on beş yerden yaralanmalı

Haber aldım ihvanından kulundan
 Doyuk olduk akçasından pulundan
 Hey ağalar akan kannı ahndan
 Altımızda Kır-At kinalanmalı

Köroğlu'm der Mirza gele Han gele
 Ben isterim günde yüz tufan gele
 Derelerden oluk oluk kan gele
 Sele düşüp gövde kürelenmeli (1)

(1) Kürelenmek: Yuvarlanmak, yiğilmek.

16

Ay yansın ağalar güneş tutulsun
 Parladi parladi çalın kılinci
 Oklar gicirdasin ayyuka çıksın
 Mevlânım aşkına basın kılinci

Durmayın orada kargı kucakta
 Dolansın yiğitler köşe bucakta
 Bir savaş edelim kelle kucakta
 Şehitler aşkına çalın kılinci

Koç yiğitler melemeli dev gibi
 Düşman kani devrilmeli dağ gibi
 Dest vurun avını almış bey gibi (1)
 Haykırı haykırı çalın kılinci

(1) Dest vurmak: El atmak, tutmak.

Koç yiğitler bu kiş burda kışlasın
 Yılan dilli eğri hançer işlesin
 Kâfir düşman el'amana başlasın
 Kaçanı göndermen basın kılinci

Koç yiğitler düğün bayram eylesin
 Küheylân kişiñesin aygır oynasın
 Kazanlarda adam kani kaynasın
 Esir etmek yok ha çalın kılinci

Yürü yiğit beyler namımız kalsın
 Kelle getirenler bahşisin alsin (2)
 Öldürün atları hep yayan kalsın
 Yaya kalana da çalın kılinci

Koç Köroğlu girdi meydan almaya
 Nâra vurup düşmanın dalmaya
 Yemin ettim yedi derya dolmaya
 Doldurun denizi basın kılinci

(2) Kelle getirmek: Eskiden savaglarda düşman başı getirmek; bunlara kumandanları bahşılı verirdi.

Gelin hey ağalar çekin kılıncı
Arap atla koç yiğidin günüdür
Göğüs verip arka verip nal atan
Sırma çullu kühelânlar günüdür

Cenk kurulup cida oklar atanda
İki leşker birbirine katanda (1)
Kötülerin yakasından tutanda
Yılan dilli dal hançerin günüdür (2)

Gelin hey ağalar vurup geçelim
Koç yiğide kanlı gömlek biçelim
İki saat al-kızıl kan içelim
Bunda koç yiğidin şanı günüdür

Hay n'oında koç Köroğlu n'oında
Ara yerde kurt koyuna dalanda
At vurulup yiğit yaya kalanda
Teke şekli Şam kılıcın günüdür (3)

(1) Leşker: Asker, ordu.

(2) Dal hançer: Kimsiz hançer.

(3) Teke şekli Şam kılıc: Bir nevi eğri kılıç.

Kıbrıs şarabın içmişler
Can ile serden geçmişler
Bu gün oradan göcmüşler
Bir er yırtar, söker gelir

Hırlaşırlar arı gibi
Kopuşurlar sürü gibi (1)
Beş ayı'nın seli gibi (2)
Dereelerden akar gelir

Bellidir yiğit yapısı
Şimdi toplanır hepisi
Açıldı Çamlı kapısı (3)
Birbirini teper gelir

Köroğlu'm besler mertleri
Yumşak ederler sertleri
Çamlıbel'in aç kurtları
Birbirini kapar gelir

(1) Kopuşmak: Koşmak, koşusmak.

(2) Beş aylar: İlkbahar ve yaz ayları.

(3) Çamlı kapısı: Çamlıbel'deki kalenin kapısı.

Muhannetlik etmek değil kârimiz
Şehriyâr söziine uyanlardanız (1)
Meydana girende yoktur korkumuz
Kazaya irîza deyenlerdeniz (2)

Ödleklere hoş degildir aramız
Teke tek düşmana varmak töremiz
Muhanne te sardırmayız yaramız
Yarayı kendimiz saranlardanız

Bineyidim Kir-Atımın üstüne
Alayıdım hançerimi destime
Gafili varmayız düşman üstüne
Vakta hazır olun diyenlerdeniz (3)

Köroğlu'm çıkışım dağlar salına (4)
At sürelim mal yemezin malına
Başım koydum arkadaşın yoluna
Başı dost yoluna koyanlardanız

-
- (1) Şehriyâr: Büyük hükümdar, kudretli padışah.
 (2) Irîza deymek: Kadere boyun eğmek, razi olmak.
 (3) Vakta hazır olmak: Önemli olaylar için "haber vermek" anlamına kullanılır.
 (4) Sal: Dağların üstündeki düzlik.

Yürün arslanlarım savaş edelim
Buna kavga derler bey ne paşa ne
Haykırıp haykırıp kelle keselim
Seyreleyin el'ayağı şasana

Yürün beyler cenge harbi çalınır (1)
Eyi kötü bu meydanda bilinir
Kılıç değer adam iki bölünür
Nusrat bizim, beyler neci, paşa ne (2)

Gürzün köstegini kola takmalı
Arap atı sağa sola yıkmalı
Kargılar mızraklar birden kalkmalı
Fırsat vermen arap atlar kaşana (3)

Köroğlu der durman edek cengimiz
Bunda belli olsun yiğit hangımız
Üç saat sürmeli burda hengimiz (4)
Tarih yazın şu dağlara nişane (5)

-
- (1) Harbi: Büyük cenk davulu.
 (2) Nusrat: Zafer.
 (3) Kaşanma: Atın su dökmesi.
 (4) Heng: Åhenk, eğlence.
 (5) Köroğlu, bir doğuştan önce arkadaşlarına emir ve cesaret verir.

21

İki koçak bir araya gelende (1)
 Görelim ne işler meydan içinde
 Kesilir kelleler boşalır kanlar
 Yeğin olur leşker meydan içinde

Oklar uçup gider şahanlar gibi
 Mert te aşip gider arslanlar gibi
 Kılıçlar oynasır ceylânlar gibi
 Kesilir ne başlar meydan içinde

Yiğitler çağrışır yaman gün olur
 Allah Allah derler yüksek ün olur
 Cerha cerha, döğüsecek, hûn olur (2)
 Hasmin arar koçlar meydan içinde

Köroğlu'yum methim merde yiğide
 Koç yiğit değişmez cengi düğüne
 Sere serpe gider düşman öününe
 Ölümü karşilar meydan içinde

(1) Koçak: Cesur, yiğit.

(2) Cerha: Yara. Hûn: Kan. Döğüsecek: Düğünce.

22

Kır-Atım meydan yerinde
 Gezer horayı horayı
 Bir kötü az bin kavgadan
 Kaçar zorlayı zorlayı (1)

Kır-Ata yakışır bunlar
 Yiğit geyer demir donlar
 Ak gövdeden kızıl kanlar
 Akar sorlayı şorlayı

Köroğlu der al kanları
 Yere serer çok canları
 Eğri kılıç düşmanları
 Kırar parlayı parlayı

(1) Zorlayı zorlayı: Zorlaya zorlaya; Şorlayı şorlayı: Şorlaya şorlaya; Parlayı parlayı: Parlaya parlaya.

Bugün ben bir söz işittim
 Üstümüze Paşa gelir
 Bütün düşmanlarım bile (1)
 Asker almış koşa gelir

Hepimiz de arap athı
 Konuşalım tatlı tatlı
 İster olsun yüz bin athı
 Yalnız Ayvaz başa gelir

Köroğlu'm söyledi bunu
 Cihani kaplamış ünү
 Bugünlerdir kavga günü
 Köpük atar coşa gelir

(1) Bile: Beraber, birlikte.

Kaçma hey yek-çeşim kaçma (1)
 Kolu bağlı al'giderim (2)
 Koç Kır-Atı alıp gitme
 Seni bağlar al'giderim

Koyver gelsin Kır-Atımı
 Ben bilirim kıymatını
 Alırım senden ahdımı
 Seni bağlar al'giderim

Sen dev olsan güleşirim
 Arslan olsan uğraşırım
 İşte geldim dövüşürüm
 Seni tutar al'giderim

Saçarım çöle kanını
 Alırım tatlı canını
 Sen duymadın mı ünümü
 Şimdi bağlar al'giderim

Köroğlu'yum bu ellerde
 Şanım söylenilir dillerde
 Geldim sizi bu göllerde
 Kolu bağlı al'giderim

(1) Yek-çeşim: Tek gözlü.

(2) Al'giderim: Alır giderim.

25

Behey dörtlüler beşliler (1)
 Gelin gelin duruşalım
 Kaplan postlu giyişliler
 Gelin gelin duruşalım

Gelin şunda gitmek olmaz
 Çok söyleyip ötmek olmaz
 Kahvede tav atmak olmaz (2)
 Gelin gelin duruşalım

Hey anasma küsenler
 Kurulu yayı yasanlar (3)

.....
 Gelin gelin duruşalım

Köroğlu der ilimize
 Toz kondurma gülümüze
 Yazık sizin telinize
 Gelin gelin duruşalım

-
- (1) Dörtlüler, beşliler: O zamanki asker sınıfı.
 (2) Tav atmak: Arkadan söylemek.
 (3) Yasmak: Boşaltmak, koyvermek.

26

Gelin Hoylu'yu soyalım
 Güllap suyuyla yuyalım (1)
 Mezara nasıl koyalım
 Gelin ağlaşak Hoylu'ya (2)

Hoyle değil bu bir kale
 Seyret başa gelen hale
 Gitti arslan gelmez yola
 Gelin ağlaşak Hoylu'ya

Hoyle'nun silâhın satın
 Üstüne kubbeler çatın
 Hoyle'yu şehide katın (3)
 Gelin ağlaşak Hoylu'ya

Bizim dağların kaplani
 Gülesse yıkar arslanı
 Köroğlu'nun kahramanı
 Gelin ağlaşak Hoylu'ya

(1) Güllap: Gül suyu.

(2) Hoyle: Köroğlu'nun çok sevdiği arkadaşlarından. Bu türküyü Köroğlu onu öldürdü sanarak söylüyor.

(3) Şehide katmak: Şehit saymak, şehitler arasına katmak.

Köroğlu'nun arkadaşlarından Delli-Hoyle'nin Bağdat'ta öldürülmesi üzerine söylenmiştir.

27

Gider oldum Beyler Haleb'e Hoy'a (1)
 Mevlâm yetiştirsin düğüne toya (2)
 Bozdurun altını beyaz akçaya (3)
 Sarf edin Beylere ha ben gelince (4)

Çağrıın gelsin Tekeli'nin Beyini (5)
 İçinizde yoktur ondan yeğini (6)
 Ayırın sürüden bin erkeğini
 Kırdırın kasaba ha ben gelince (7)

Kır-Atım yok binem gidem Sazan'a
 Yiğit odur öz malını kazana
 Yüz batman pirinci küçük kazana (8)
 Yedirin Beylere ha ben gelince

- (1) Hoy: İran Azerbeycanında bir şehir.
- (2) Toy: Ziyafet, büyük eğlence.
- (3) Beyaz akça: Gümüş para.
- (4) Ben gelince: Ben gelinceye kadar.
- (5) Tekeli Beyi: Köroğlu'nun beylerinden biri.
- (6) Yeğin: Kuvvetli.
- (7) Kırdırın: Kestirin.
- (8) Batman: Sekiz kiloluk eski bir ölçü.

Köroğlu'm der devran döndü âhire
 Altın madanları döndü bakıra
 Satın Çamlıbeli verin çakıra (9)
 İçirin beylere ha ben gelince

28

Köroğlu — Benden selâm olsun Cevher Paşa
 Can ister ki bu firkate dayana
 Şimdi yiğitliğin geldi sırası
 Eğilip de öz kanını yalana

Demircioğlu — Şükür olsun Yaradana çok şükür
 Şükür ki serdarım geldi üstüme (1)
 Bu yarayla öлем bile gam değil
 Şükür ki Köroğlu'm geldi üstüme

Köroğlu — Ah edende gözden yaşı dökerim
 Gazebetsem nice beller bükerim
 Peg eder peglere arpa ekerim (2)
 Koçaklarım birbirinden talana (3)

(9) Çakır: Sarap, raki.

(1) Serdar: Kumandan.

(2) Peg: Harabe; peg etmek; harabetmek, harabeye çevirmek.

(3) Koçak: Yiğit, kahraman. Talan: Yağma.

Bazı rivayetlere göre Köroğlu, koyboşmadan äkibetini biliyordu. Arkadaşlarına son emirlerini bu türkü ile verir.

Kır-At, daha önce sırrolmuştur.

Demircioğlu — Bakmaz misin tenden akan kanıma
 Bir od düştü beyim şirin canıma
 Bir haber gönderin Tellî Hanıma (4)
 Korkarım bir zeval gele dostuma

Köroğlu — Hür'şen Ali'm der yüzünü göreyim
 Düşmanımdan intikamım alayım
 Hışma gelip şimdi kılıç çalayım
 Kan bağırsak birbirine dolana

Benden selâm olsun Cevher Paşa
 Şimdi keleşlerim seni titretir (1)
 Şesperle gürz yağar yağmur misali (2)
 Söndürür Erzurum'u Kân'ı titretir

Atalarım azgındır gemini almaz
 Koçaklarım birbirinden yaramaz
 Bedir yüzlü Ayvaz ferman dinlemez (3)
 Ünû gider Hindistan'ı titretir

Hür'şem Ali'm der ki sözün âlâsi
 Acep bulunur mu derdin çaresi
 Koçaklarım vardır Devlete âsi
 Ünû gider Âl'Osmani titretir (4)

(1) Keleg: Yiğit, kahraman.

(2) Sesper: Topuza benzeyen eski harb aleti. Gürz: Uzun saphı topuz; eski harb aletlerinden.

(3) Bedir: ay, aynı en parlak zamanı. Bedir yüz: Güzel, parlak yüz.

(4) Âl'Osman: Âl-i Osman: Osman Oğulları, Osmanlı ülkesi.

Bu türkül ile Köroğlu, Cevher Paşa meydan okur.

(4) Tellî Hanım: Demircioğlunun karısı.
 Demircioğlu, Cevher Paşa'ya tutnak olmustur. Asılacaği
 sirada Köroğlu dervîş kuyafetinde darağacının dibine yaklaşır,
 bu türkü ile konugurlar. Köroğlu kendini tanıtmak istemediği
 zaman asıl adı olan Rügen Ali'yi kullanır.

30

Gel'e Zor Bezirgân beri gel hele
 Bir kule yaptırap baş baş üstüne
 Seçilsin yiğitler seninle bile
 Dolmali deryalar leş leş üstüne

Gel'e Dağıstanlı Hasan'ım gel'e
 İniver meydana dev gibi mele
 Hoylu'nun dâdını acep kim ala (1)
 Koymayın bu şehri taş taş üstüne

Gel'e Deli Hasan in bu meydana
 Ejderhalar gibi ateş saçsana
 Bu Acem'i vurup öte geçsene
 Doldur dereleri leş leş üstüne

Gel'e Demircioğlu ne durdun orda
 Tenbihe hacet mi sen gibi merde
 Hoylu Bey düştürdü beni bu derde
 Birkaç kale yapın baş baş üstüne

Gel'e Han Ayvaz'ım bâde içelim
 Koç yiğide kanlı gömlek bigelim
 Hoylu ölmüş candan serden geçelim
 Keselim Acem'i baş baş üstüne

(1) Dâd: İntikam.

Gel'e cümle leşker beri gel beri (1)
 Koyalım bu yola can ile seri
 Çamlıbel Dağına dönmezem geri
 Kahrsıa bu iller taş taş üstüne

Ben de Köroğlu'yum böyledir emrim
 Gün doğandan gün batana kararm
 Bugün bu meydana ben de inerim
 Şöyle bir cenc edek yaz kış üstüne

31

Namem varır Çamlıbel'im sallanır
 Okuyup dinleyen cümle bulanır
 Yirmi dört boğumlu kargı kullanır
 Sol Koca Kenan'in günüdür bugün

Benden selâm olsun Deli-Hoylu'ya
 Kaplan sıfathiya civan boyluya
 Dal kılıcı şimşek gibi parlaya
 Sol Deli-Hoylu'nun günüdür bugün

(1) Gel'e: Gel hele; leşker: asker. Bu türkü, Bağdat'ta İranlılarla yapılan savasta Köroğlu'nun çok sevdiği arkadası Deli-Hoylu'nun öldürülmesi üzerine söylemiştir.

Deryalar üstünde oynar gemiler
 Dalga vurur inim inim iniler
 Baş kesende aslan gibi ünüler (1)
 Sol Kabre-Sığmaz'ın günüdür bugün

Köse Sefer bılır yolun doğrusu
 Burda belli olur yiğit hangisi
 Arslanın gözünü çatlatır sesi
 Böyle kahramanın günüdür bugün

Ulaşsınlar benim benim diyenler
 Nâhak yere tatlı cana kıyanlar
 Adam etin kebab edip yiyenler
 Cümle pehlivanın günüdür bugün

Namem varır ulu Beyler uyanır
 Dağlar taşlar kızıl kana boyanır
 Nazlı Kır-At'ıma nal mı dayanır
 Kır-At nal atmanın günüdür bugün

Köroğlu'ym arka verdim dağlara
 Kılıç kalkan hoş yakışır ellere
 Çok selâm söyleyin ulu Beylere
 Kan içen Beylerin günüdür bugün

(1) Ünüler: Ünlər, haykürür.
 Köroğlu, arkadaşlarını adları ile ögüp cenge çağırıyor.

Ayvaz — Karşıdan görünen Ermeni midir
 Yolların bacını vermelii midir
 Buralar babanın harmanı midir
 Ver yolun bacını gel geç Ermeni

Bamas — Ermeni değilim Kervan Başıym
 Yemen ellerinde şahan kuşuyum
 Ben de yol bacını vermez kişiyim
 Dokunma kervana yan geç Köroğlu

Ayvaz — Pençem atam yüreğinin ağına
 Velvele düşürtem gülşen bağına
 Derdini tay edem Ağrı Dağına (1)
 Ver yolun bacını gel geç Ermeni

(1) Tay: Denk, hayvan yükünü bir taraflı.

Bamaş — Çocuk seni sim elekten elerim
 Kargı vursam ciğergâhin delerim
 Hışma gelip Zülfikâri çalarım
 Dokunma kervana vazgeç Körögölü

Ayvaz — Kühlânlar çekilmiş kaplan postuna (2)
 Ey'dikkat et düşmanına dostuna (3)
 Haykirtam Arab-At varam üstüne
 Ver yolun bacını gel geç Ermeni

Bamaş — Bamaş der müddetin erdi çağlara
 Tilki gibi düşüreyim ağlara
 Hasret koyam akrabana sağlara
 İlişme kervana yan geç Körögölü (4)

(2) Kühlân: İyi cins at, küheyân. Atlara kaplan postundan eger vurulmuş.

(3) Ey: İyi.

(4) Körögölü, Çamlıbel'den geçen kervanlardan baş (vergi) almaktadır. Kervan Başı Bamas Bezirgân'dan da baş almak üzere Ayvaz önüne çıkar, boy ölçüsüler. Fakat Bezirgân Ayvazı Körögölü sanmaktadır.

Gel gidelim Karaman'a yukarı
 Başı telli sanem Ayvaz ağlama
 Bu ağlama başa sevda getürür
 Başı telli sanem Ayvaz ağlama

Gel geçelim Karaman'ı beriden
 Körpe kuzu idin aldım sürüden
 Kasap baban duyar gelir geriden
 Başı telli sanem Ayvaz ağlama

Görünüyor Çamlıbel'in elleri
 Bahçesinde açılmıştır gülleri
 Ne dökülür gözlerinin selleri
 Başı telli sanem Ayvaz ağlama

Koç Körögölü derler Ayvaz adıma
 Düşenler kurtulmaz benim yadıma
 Merhametin yok mu bu feryadıma
 Başı telli sanem Ayvaz ağlama

Bu türküyü, Körögölü Ayvaz'ı kaçırdığı zaman yolda söyleyiyor.

Sana bir sözüm var Koçak Ayvaz'ım
 Bir kulumuz tutulmuştur eldedir
 Eğer len Kır-Atı alın getirin
 Ağam gelir deyül gözü yoldadır

Cıda deşsin koçaklarım uyansın
 Ak bilekler kıızı kana boyansın
 Demirc'oğlum bugün harbe dayansın
 Darb-i ceset hem kuvveti koldadır (1)

Köroğlu'm görmüştür kara düşünü
 Kadir Mevlâm ihsan etsin işini
 Herkes ata binsin seven başını
 İmdat gelir deyü gözü yoldadır

(1) Darb-i ceset: Vücutu yara bere içinde, Esir dügen. Demircioğlu'nu kurtarmak için yola çıkmak üzere hazırlanmasın: Köroğlu, Ayvaz'a emir veriyor.

Seherden sabahdan esen ürüzgâr (1)
 Yeller, Demirc'oğlu durmasın gelsin
 Kar kalkar açılır lâle sümbüller
 Güller Demirc'oğlu durmasın gelsin

Çamlıbel dağında yüksek kayalar
 Beni kınamayın Beyler Ağalar
 Göçer gider katarlanmış mayalar (2)
 İller Demirc'oğlu durmasın gelsin

Bolu Beyi ıssız koydu dağları
 Ak sineme vurdu gitti dağları (3)
 Köroğlu'nun demir kesen Beyleri
 Yiğit Beyler şimdi durmasın gelsin

Şirin Döne ağlar ağlar avunur
 Dostlarım yas tutar düşman sevinir
 Yirmi bey kız hep karalar geyinir
 Söylen Demirc'oğluna durmasın gelsin

(1) Ürüzgâr: Rüzgâr.

(2) Katarlanmış maya: Arka arkaya dizilmiş deve kervanı.

(3) Dağ: Kızgın demirle vurulan damga, yara.

Süremedi kara günün demini
Giyemedi güveyilik donunu (4)
Üç gün oldu Kir-At yemez yemini
Göüler Demirc'oğlu durmasın gelsin

36

Canım Kir-At gözüüm Kir-At
Kaçip çekilib gidelim
Her yanında çifte kanat
Uçup çekilib gidelim

Budur Kir-Atın durağı
Bilmez yakımı irağı
Äb-i kevserdir sulağı (1)
İcip çekilib gidelim

Köroğlu söyler ezeli
Bağlar döküyor gazeli
Silistre'den güzel
Alıp çekilib gidelim (2)

(4) Güveyilik don; Güveyilik eibise.
Bu türkü, Köroğlu Bolu Beyinin tutsağı olduğu zaman söylemiştir. Köroğlu, rüzgâr ve oradan geçmekte olan kervanla arkadaşlarına haber yolluyor.

(1) Äb-i kesver: Cennet ırmaklarından biri. Sulak: Hayvanların sulandığı yer.*

(2) Bir rivayete göre Köroğlu Silistre Beyinin kızını kaçırır. Bu türkü o zaman Kir-At'la bir konuşturmadır.

Karşidan gelen piyade
Bizim eller yerinde mi
Etekleri çimen olmuş
Karlı dağlar yerinde mi

Çamlıbel'in koyağında (1)
Sular akar ayağında (2)
Şirin Done yanağında
Ruşen benler yerinde mi (3)

Sağ elde kılınç ettiğim
Sol elde kalkan tuttuğum
Kol kola sarılıp yattığım
Şirin Done yerinde mi (4)

Köroğlu der ögündüğüm
Taşlar alıp doğundüğüm
Arka verip sığındığım
Koca çamlar yerinde mi (5)

(1) Koyak: Siperli yer, vadî.

(2) Ayağında: Dibinde, alt yöresinde.

(3) Ruşen: Parlak, güzel.

(4) Done: Köroğlu'nun karısı.

(5) Köroğlu bu türkü ile bir felâket zamanında arkadaşlarına yurdunu ve sevdiklerini soruyor.

Beyim ili ne sorarsın
 Güzel amma soğuk soğuk
 Karlı dağlar eteğinde
 Çimenleri soluk soluk

Kılıç deyii bağlandığın
 Kalkan deyii kullandığın
 Seyreleyip eğlendiğin
 Şirin Done saçın yoluk (1)

Çamlıbel'in koyağında
 Su kesilmiş ayağında
 Güzel Done yanağında
 Kibar benler soluk soluk

Küçüciükten büyüttüğün
 Üğrileyip uyuttığı (2)
 Gül yüzünü seyrettiğin
 Han Ayvaz'in boynu buruk (3)

(1) Saçın yoluk: Sağını yollus.

(2) Üğrilemek: Ninni söylemek, salıncakta sallamak.

(3) Boynu buruk: Boynu bükülmüş, mahzun.

Güdümen der karlı dağlar (4)
 Dağda çamlar kara bağlar
 Done söyle Ayvaz ağlar
 Ağlaşırlar soluk soluk

Hemen Mevlâ ile sana dayandım
 Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey
 Yoktur senden gayrı kolum kanadım
 Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

Yüce yüce tepesinden yol aşan
 Gitmez oldu gönlümüzden endişen
 Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
 Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

Hep sinadım Osmanlı'nın alımı
 Bulamadım hergiz gönlüm alanı
 Anıcağız sevdigimin halini (1)
 Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

(4) Güdümen: Köroğlu'nun arkadaşlarından biri.
 Bundan önceki türkü ile Köroğlu'nun sorduklarına Güdümen bu türkü ile karşılık verir.

(1) Anıcağız: Hâtırlayınca, anıca.

Köroğlu der tepelerden bakarım
 Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
 Bunca yıldır hasretini çekерim
 Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

40

Siyah kâkullerin dökmüş
 Kızıl güllere güllere
 Ala gözlerini dikmiş
 Ince yollara yollara
 Gel Ayvaz'ım dolaşalım
 Çamlıbel'lere bellere

Doldur elinden içeyim
 Mest olup serden geçeyim
 Seninle bile göçeyim
 Çamlıbel'lere bellere
 Gel Ayvaz'ım dolaşalım
 Çamlıbel'lere bellere

Okursun aşkın kitabı
 Komadın aşıkın tâbîn
 Akittin çeşmimin âbîn
 Döndü sellere sellere
 Gel Ayvaz'ım dolaşalım
 Çamlıbel'lere bellere

Aşıklara vardır meyli
 Riyazet çekmiştir hayli (1)
 Ben Mecnûn olam sen Leylî (2)
 Düşüp çöllere çöllere
 Gel Ayvaz'ım dolaşalım
 Çamlıbel'lere bellere

Köroğlu der budur derdim
 Sarardı çehre-i zerdim (3)
 Şu benim nihânî derdim (4)
 Düşüdü dillere dillere
 Gel Ayvaz'ım dolaşalım
 Çamlıbel'lere bellere

(1) Riyazet: Yiyip içmeği azaltmak suretiyle nefsi terbiye etmek.

(2) Mecnûn ve Leylî: Meshur "Leylî ile Mecnûn" hikâyesinin kahramanları.

(3) Çehre-i zerd: Sarı, solgun yüz.

(4) Nihânî: Gizli, saklı.

Mürveti çok Hakkın nazargâhisin
Bizim eller, karlı dağlar, aşkolsun
Gerçek erenlerin seyrangâhisin
Bizim eller Çamlıbeller aşkolsun

Çayırlanır çimenlenir göllerin
Kan bulanık taşkin akar sellerin
Çoktur senin eğlenecek yerlerin
Bizim eller Çamlıbeller aşkolsun

Yollar keser yavuz kurdun var mıdır
Beller keser arslan merdin var mıdır
Çarh elinden hiçbir derdin var mıdır (1)
Bizim eller Çamlıbeller aşkolsun

Bahar olup yeşil yaprak erince
Cûşa gelir gönlüm seni görünce
Evvel baştan selâm olsun varınca
Bizim eller Çamlıbeller aşkolsun

Er değildir seni görüp taşmayan
Gönül değil bir nefeste coşmayan
Köroğlu der arap atilar aşmayan
Bizim eller Çamlıbeller aşkolsun

(1) Çarh: Felek, talih.

Yol verin dumanlı dağlar
Aşmaya Ayvaz geliyor
Çağlaşın soğuk pınarlar
İçmeye Ayvaz geliyor

Bu dağlarda biten güller
Kokusunu lâl eder diller
Dalında cüda bülbüller
Ötüşün Ayvaz geliyor

Bizim yaylanın yiğidi
Belinde gümüş dividi (1)
Yaylanın servi söğüdü
Gölg'edin Ayvaz geliyor

Bizim yaylalar oluklu
Akan suları balıklı
Al valali mor belikli (2)
Kız gerek Ayvaz geliyor

(1) Divit: Yazı yazmaya ve belde taşınmaya mahsus eski tarzda bir hokka.

(2) Vala: Baş örtüsü. Belik: Saç örgüsü.

Bizim yaylanın usağı
Belinde Aydin kuşağı
Yaylanın türlü çiçeği
Kokuşun Ayvaz geliyor

Köroğlu der ki tayalar
Atlımız hayvan kovalar
Sarptaki yüksek kayalar
Yassılın oğlum geliyor

43

Gözünü sevdigim Kır-At
Sana uzun yol olaydı
Şöyle elek, selesi sık
Boynu selvi dal olaydı

Fânisin, hey dünya, fâni
Esirin eyledin beni
Yüzdürmeye Kır-At seni
Tuna gibi sel olaydı

Neslin Düldül, ashın Kır-At (1)
Üstünde almir murat
Dal boynunda gifte kanat
Başındaki tel olaydı

(1) Düldül: Hazreti Ali'nin kır atı. Güzel atlar buna benzettirler.

Düldül'e benzettim donun
Düşmana uğrattım yolum
Sözün olmağa senin
Kanber gibi kul olaydı (2)

Söyle hey Köroğlu söyle
Kır-Atın methini eyle
Düşmanın kıracak yerde (3)
Boz bulanık sel olaydı

(2) Kanber: Hz. Ali'nin kölesi. Efendisine sadakatiyle, sevgisiyle meshurdur.

(3) Kirmak: Öldürmek.

44

Çar köşe fâni dünyada (1)
 Koç yiğitler olmasaydı
 Dünyayı zulmet alırdı
 Ağlayanlar gülmeseysi

Dünyayı zulüm alırdı
 Gün doğmaz öyle kahrdı
 Âşiklar mecnun olurdu
 Sevdiceğin görmeseydi

Sevdiğim karşısında salın
 Bilmez misin âşık hâlin
 Yâre gönderdiğim gülün
 Yapracığı solmasaydı

Vur a koç Körôğlu vur a
 Yar derdini derman ala
 Ölüm bulurdun çare
 İzin Hak'tan olmasaydı

(1) Çar köşe: Dört köşe.

45

Yürü bire kahbe felek
 Sende arzmanım kalmadı (1)
 Sineme sarıldı melek
 Tende arzmanım kalmadı

Meclisler kurdum oturdum
 Çok düşman ele getirdim
 Hezâran kalkan götürdüm (2)
 Kolda arzmanım kalmadı

Yârin bahçesine girdim
 Konca güllerini derdim
 Bülbülün figanın gördüm
 Gülde arzmanım kalmadı

Kırmızı kanadır kasdım
 Hem düşmanım var hem dostum
 Harâm'oldum yollar kestim (3)
 Belde arzmanım kalmadı

(1) Arzman: Heves, istek.

(2) Hezâran: Bin, çok, sayısız.

(3) Harâm'oldum: Harâmi oldum: yol kesen, eşkiya oldum.

Köroğlu çağırır türkü
Seyreledi Şam'ı Şark'ı
Koç yiğitte neyler korku
İlle arzmanım kalmadı

46

Gayre bakma yüzün göster (1)
Ben gönlümü bilmez miyim
Günde padişahlık ister
Ben gönlümü bilmez miyim

Yürü hey şeh nazın nazın (2)
Edelim Hakka niyazın
Götürmez muhannet sözün (3)
Ben gönlümü bilmez miyim

Şahinleyin yüksek uçar
Kaplan gibi kanlar saçar
Gökte buluttan nem kapar
Ben gönlümü bilmez miyim

Köroğlu der giden gelmez
Bir yaram vardır onulmaz
Attan, civandan ayrılmaz (4)
Ben gönlümü bilmez miyim

- (1) Gayre: Başkasına.
 (2) Seh: Şah, güzel. Nazın nazın: Nazlı nazlı, cilve ile.
 (3) Muhannet: Korkak, alçak, mert olmayan.
 (4) Civan: Genç, sevgili.

47

Kimisi pınar başında
Kimisi yolun dışında
Al geyen on beş yaşında
İlle mavili mavili

Kimisi dağlarda gezer
Kimisi incisin dizer
Al geyen bağrımı ezer
İlle mavili mavili

Kimisi odun devşirir
Kimi kahvesin pişirir
Al geyen aklım şaşırır
İlle mavili mavili

Köroğlu'm der ki n'olacak
Takdir yerini bulacak
Mavilim kaldı alacak
İlle mavili mavili

48

Yataktan kalkmış bir arslan
 Gelir horayı horayı
 Buluttan çıkmış ay gibi
 Gelir parlayı parlayı

- Döne seyreyle Ayvaz'ı
 Sim bilekli o zorbayı (1)
 Cilbatmış Kara Kabtazı (2)
 Gelir gürleyi gürleyi

Şimdi görüşsün kendini
 Gülden kırmızı rengini
 Görmedium bunun dengini
 Gelir gürleyi gürleyi

Döne, Ayvaz bunun adı
 Geldi bu meydanın tadi
 Köroğlu'nun bir evlâdi
 Gelir zorlayı zorlayı

(1) Sim: Gümüş. (Beyaz) yerine.
 (2) Cilbatmış: Soymuş, çiplaklıık.

49

Bir yiğit benim diyende
 Kaynayıp ta coşmamalı
 İşin icrasın bilmeyen
 Hiç haddinden şaşmamalı

Kalmadı beyler malımdan
 Kimse bilmez ahvalımdan
 Güzelleri illerinden
 Almayınca gelmemeli

Köroğlu der koç yiğitler
 Hazırlansın arap atlar
 Sandığa giren yiğitler
 Bu sandıktan çıkmamalı (1)

(1) Bolu'ya yapılacak baskın için sandık içinde gönderilen erlere Köroğlu tenbihte bulunuyor.

Selâm verdim selâm almaz
 Selâmîma salam seni
 Akçasız pulsuz âşikim
 Nasıl benim kılam seni

Hüplüğuna yok bahana (1)
 Gözlerin benzer şahana
 Namin çıkmıştır cihana
 Bilir cümle âlem seni

Nazlım sahnır gezersin
 Dertli bağrımı ezersin
 Beyaz kâğıda benzersin
 Yazar m'ola kalem seni

Malım yok ki dökem saçam
 Hazinem yok ağzin açam
 Çarem budur alam kaçam
 Hep yanında bulam seni

Yeni bahçenin narısın
 Kırmızı gülden arısın
 Koç Köroğlu'nun yarısın
 Böyle misin bilem seni

(1) Hüpluk: Güzellik.

Benden selâm eylen Bolu Beyine
 Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
 Muhabbeti düştü gönlüm evine
 Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Eyerleyip Kır-Atıma binmeden
 Alayları bölük bölük bolmeden
 Bolu şehri ateşlere yanmadan
 Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Şimdi Kır-Atıma biner aşarım
 Karadeniz gibi kaynar coşarım
 Sinesine eğri kılıç döşerim
 Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Gürzün kösteğini kola takmadan
 Koç Kır-Atı sağa sola yíkmadan
 Bolu şehrin ateşlere yakmadan
 Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Ben de Köroğlu'um yolum salasın (1)
 Koç yiğide arz ettirem silasın
 Depretmeden demir yayın cidasın (2)
 Oğlum Ayvaz seni göresim geldi

52

Yüce dağların başında
 Kar bir yana kış bir yana
 Depreşir ağızın içinde
 Dil bir yana dış bir yana

N'idelim beyler n'idelim
 Ahd-i peymanı güdelim
 Ayvaz'a imdat edelim (1)
 Üç bir yana beş bir yana

Bire beyler bire paşa
 Karlı karlı dağlar aşağı
 Bir gün ola ayrı düşe
 Kış bir yana baş bir yana

(1) Yol salmak: Hediye göndermek. Burada Ayvaz'ı gön-
 dersin demek istiyor.

(2) Cida: Mızrak, kargı.

(1) Ayvaz, Bolu Beyinin tutsağı olduğu sırada söyle-
 mig.

N'oldu hey sevdiğim n'oldu
 Dereler kan ile doldu
 Gördün hasmin yeğin oldu (2)
 Kaç bir yana eş bir yana

Kocadım belim büküldü
 Zırhım silâhim söküldü
 Bu gözüm doldu döküldü
 Kan bir yana yaşı bir yana

53

Bizim ellerin beyleri
 Yakar kandili kandili
 İçip arslana dönerler
 Kadeh döndürü döndürü

Hem içler hem kanarlar
 Düşmana meydan ararlar
 Arap atlara binerler
 Boynun sündürü sündürü

(2) Yeğin: Çok, kuvvetli.

Cüriidü gönüm çürüdü
İgerde yürek eridi
Beylerin kolu yoruldu
Kılıç döndürü döndürü

Beyler n'eyleyip n'idelim
Güzellerle göç edelim
Meydanda at oynatalım
Boynun döndürü döndürü

Köroğlu der ki karıdım (1)
İhtiyar oldum çürüdüm
At yoruldu ben yoruldum
Güzel bindiri bindiri (2)

Dadaloglu

(1) Karımak: İhtiyarlamak.

(2) Döndürü döndürü: Döndüre döndüre; sündürü sündürü: uzata uzata; bindiri bindiri: bindire bindire.

1

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eyler ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıçımız kirmâni (1)
Taşı deler mızrağının temreni (2)
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlu'm yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur (3)
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölürlük kalan sağlar bizimdir

-
- (1) Kirmâni: İyi kılıç.
(2) Temren: Mızrak ucundaki sıvri demir.
(3) Davlumbaz: Büyük ceng davulu.

Şu yalan dünyaya geldim geleli
 Severim kır atı bir de güzeli
 Değip on beşime kendim bileli
 Severim kır atı bir de güzeli

Atın beli kısa boynu uzunu
 Kuru surathısı elma gözünnü
 Kızın iplik iplik süt beyazını
 Severim kır atı bir de güzeli

Atın höyük sağrı kalkan döşlüsü (1)
 Kalem kulaklısı çekiq başlısı
 Güzelin dal boylu samur saçlısı
 Severim kır atı bir de güzeli

At koşu tutmasın çıktıgı zaman
 Yalı kaval gibi yıktığı zaman (2)
 At dört kız on beşe yettiği zaman
 Severim kır atı bir de güzeli

(1) Höyük: Tepe. Sağrı: Atın kişi. (Burada) höyük sağrı: atın kişinin sızman ve yüksek olanı (makbuldür).

(2) Yalı kaval: Atın koşarken yelesinin havalandması.

Dadaloğlu'm hile yoktur işimde
 Yiğit olan yiğit görür düşünde
 At dördünde güzel on -beş yaşında
 Severim kır atı bir de güzeli

İlgit ilgit seher yeli esiyor
 Gâvur Dağlarının başı dumanhı
 Gönüll binmiş aşk atına aşıyor
 Bire beyler cünunluğun zaman'mı (1)

Aşağıdan iskân evi gelince (2)
 Sararıp da gül benzimiz solunca
 Malim mülküm seyfi gözlüm kaline (3)
 Kaypak Osmanlılar size aman mı

(1) Cünunluk: Delilik, coşkunluk.

(2) İskân evi: Kozanoğlu'nun toprağına yerleştirilen yabancı aşıretlerin göçü.

(3) Seyfi: Güzel gözlu bir kuşu.

Aşağıdan iskân evi geliyor
 Bezirgânlar koç yiğide güliyor
 Kitabın dediği günler oluyor
 Yoksa devir döndü âhir zaman mı

Aşağıda akça çığın ötünce (4)
 Katar başı mayalarım sökünce (5)
 Şahsan ferman Türkmen ili göğünce
 Daha da hey Osmanliya aman mı

Dadaloğlu'm sevdası var başında
 Gündüz hayalimde gece düşümde
 Alişkan tüfekle dağlar başında
 Azrail'den başkasına aman mı

(4) Akça çığın: Bir nevi kuş.
 (5) Maya: Dişi deve. Sökünce: Yürüyünce.

Dostun bahçesinden yâd el geçmesin
 Kurutur ha nazlı dilber kurutur
 Senin sevdañ yüregimde yağ komaz
 Eritir ha nazlı dilber eritir

Yüksek olur arap atın kaltağı
 Eşsiz kalmaz koç yiğidin yatağı
 Korkarm bir kötüye değ (er) eteği
 Geri dur ha nazlı dilber geri dur

Arap at üstünde olsa postumuz
 İkrarından döndü m'ola dostumuz
 Bir gün kara toprak örter üstümüz
 Çürüttür ha nazlı dilber çürüttür

Dadaloğlu'm der ki ben ne yapayım
 Hangi din hak ise ona tapayım
 Eğil de bir al yanaktan öpeyim
 Beri dur ha nazlı dilber beri dur

Yedi iklim dört köşeyi dolandım
 Meğer dünya her tarafta bir imiş
 Ben dünyayı Al'Osman'ın sanırdım (1)
 Meğer dünya dört sultanlık yer imiş

İrili ufaklı insan piç oldu
 Onlar doğdu geçirinmesi güç oldu
 Altı arap atlı şahbaz nic'oldu
 Mamur sandım yalan dünya çürümüş

Okuttuğun tutmaz oldu âlimler
 Kalktı da kitaptan arttı zulümler
 Terlemeden mal kazanan zâlimler
 Can verirken soluması zor imiş

Kulak verdim dört köşeyi dinledim
 Meğer giybetimi eden çög imiş (2)
 Çok yaşayıp mihnet ile ölmenden
 Az yaşayıp dem sürmesi yeğ imiş

Dadaloğlu'm der'ki sözüm vasiyet
 Benim sözüm dinleyene nasihat
 Ecsmelesiz kazanılmış piç evlât
 O da dünyasına ziyankâr imiş

(1) Âl'Osman: Osman Oğulları, Osmanlı padişahlarının soyu, (burada) Osmanlı ülkesi.

(2) Giybet: Arkasından söylemek, dedikodu.

Yine bir dilbere meyil aldırdım
 Ak gerdanda benler zer-nisanlıdır (1)
 Çift çift olmuş kirpikleri belinir (2)
 Zülfünün telleri pek reyhanlıdır

Bana nisbet çıkışmış yolun üstüne
 Samur kürk geyinmiş alın üstüne
 Taramış saçların belin üstüne
 Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır (3)

Ne yaman bahçeli güllü gonceli
 Sinem vurdum bir kirpiği kancalı (4)
 Bilmem Ödemiş'li bilmem Gence'li
 Ille yanılmazsam Pehlivanlı'dır

Dadal'im sarpa düşürdüm yolum
 Gördü gözüüm kabul ettim ölümü
 Geldi geçti hiç sormadı halimi
 Âlâ güzel amma pek elvanlıdır (5)

(1) Zer-nisan: Altın nişan.

(2) Belinir: Bölünür, ayrıılır.

(3) Sim gerdan: Burada "beyaz gerdan".

(4) Sinem vurdum: Sineme, göğsüme vurdum.

(5) Elvan: Renkler; (burada nazlı, cilveli anlamına.)

7

Bir yiğit de anasından doğunca
 Kur'ağaçta bir dal bitmiş gib'olur
 Yaşı varıp on beşine deince
 Yükünü kumaştan tutmuş gib'olur

Aşıklar sazını eline alsa
 Güzeller perdesin yüzüne vursa
 Bir yiğit sevdiğin sesini duysa
 Gölde gövel ördek ötmüş gib'olur (1)

Eğlene bire de gönüüm eğlene
 Ay gele de orta yeri dolana
 Yiğidin sevdiği yanınd'olana
 Günde düğün bayram etmiş gib'olur

Dadaloğlu'm der ki sözüm kayıran
 Çekip yırtıp bir yakadan ayıran
 Diyom muhannetten karın doyuran
 Eliyle ağu yutmuş gib'olur

(1) Gövel ördek: Yegil başlı ördek, yaban ördeği. Gib'olur: Gibi olur.

8

Çıktım yücesine seyran eyledim
 Cebel önü çayır çimen görünür (1)
 Bir firkat geldi de coştum ağladım
 Al yeşil bahçeli Kaman görünür (2)

Şaştım hey Allah'im ben de pek şaştım
 Devrettim Akdağ'ı Bozok'a düştüm (3)
 Yozgad'ın üstünde bir ateş seçtim
 Yanar oylum oylum duman görünür

Biter Kırşehir'in gülleri biter
 Çığrışır dahında bülbüller öter
 Ufacık güzeller hep yeni yeter
 Güzelin kaşında keman görünür (4)

(1) Cebel: Gavur Dağları üzerinde bir kasaba.

(2) Kaman: Kırşehir ilinin bir köyü.

(3) Akdağ: Kayserinin kuzeyinde bir dağ. Bozok: Yozgat ilinin eski adı.

(4) Keman: Yay. Eski sairler kağı yaya benzetirlerdi.

Gönü'l arzuladı Niğde'yi Bor'u
 Gün günden artmakta yiğidin zâri
 Çifte bedestanlı koca Kayseri
 Erciyaş karşısında yaman görünür

Dadaloğlu'm da der zatından zati
 Çekin eyerleyin gökçe kır atı
 Göçmek değil bizim ilin muradı
 Ak yâre gitmemiz güman görünür (5)

3

Yürüyü yiğit yürü yoluna yürü
 Ağustos'ta erir dağların karı
 Gayet güzel olsa yiğidin yarı
 O yiğit yanına nazınan gelir

Sana derim sana ey Kinaltaş
 Gözümden akittım kanlar ile yaş
 Gölleerde oynayan iki yeşil baş
 Göllein safası kazınan gelir

(5) Güman: Süpheli.

Yürüyü yiğit yürü yolundan kalma
 Her yüze güleni dost olur sanma
 Ölümden korkup ta sen geri durma
 Yiğidin alına yazılan gelir

Misis köprüsünde kollarım bağlı
 Ayrılık elinden ciğerim dağılı
 Göksün'e varınca Bayazitoğlu
 Sana gelen beyler sözünen gelir

Dadaloğlu'm der ki kolum yazılı
 Atım gök kır attır yanım tazılı
 Gelir koymuları yanı kuzulu
 Karışmış sağmalı yozunan gelir (1)

10

Kozan'a iller Kozan'a
 Akıl ermez bu düzene
 Öldürmüşler Beyimizi
 Yasak mezarın gezene

(1) Sağmal: Süt veren, sağlanan hayvan. Yoz: Sağmal olmayan, kuşır (hayvan).

Kara çadır is mi tutar
 Altın tabak pas mi tutar
 Kozanoğlu ölmüşilen
 Avşar kızı yas mı tutar

Şu Feke'nin hanımları
 Talim bilmez âlemleri
 Kör olasın Derviş Paşa
 Hep dul koydun gelinleri

Kara çadır eğme ilen
 Ucu yere değme ilen
 Ne kaçarsın Kozanoğlu
 Üç beş ath gelmeğilen

Kızılırmak akmam dedi
 Kenarımı yıkımmam dedi
 Ünү büyük Kozanoğlu
 Ben yerimden kalkımmam dedi

Kızılırmak akar gider
 Kenarını yukarı gider
 Ünү büyük Kozanoğlu
 Boyuncuğun büker gider (1)

(1) Manilerden yapılmış Dadaloğlu'nun meghur türküsüdür.

Gecebaş geldi nerde-kışladı (1)
 Ufacık evlere neler işledi
 Taze gelin, büyük kızdan başladı
 Ölüm de güzeli sevmişe benzer

Gecebaş geldi de el-ayak şaştı
 Han evler kapandı dükkânlar göctü (2)
 Koç yiğit kalmadı toprağa düştü
 Analar yürekten yanara benzer

Ulu minârede selâ verildi
 Binbir ayak bir ayağa derildi (3)
 Kabirciye kazma kürek verildi
 Arkadan da Mehdi gelire benzer

Dadal, Mevlânîn sunduğu ağıdır
 Pençe vurur canevimi dağıdır
 Ecel değirmende unun öğütür
 Teknenin başında yük vara benzer

(1) Gecebaş: Salgın bir hastalık olacak. Kozanoğlu isyanları sırasında bir kolera salgını çıktıgı Cevdet Paşa'nın "Maruzat"ında yazılıdır. Bu hastalıktan binlerce halk ve asker ölmüştür. Bu şiir o salgın acısıyle söylenmüştür.

(2) Han evler: Ulu evler, ağa evleri.

(3) Bin ayağın bir ayağa derilmesi: Halkın bir yere toplanması, ölü evinde toplanmak.

(4) Mehdi: Dünyanın sonunda, kıyamete yakın meydana çıkararak fenolikleri düzelticeğine inanılan adam, Deccal.

Beni yâdeyledi bu âh-u zârlar
 Çan çalıp develer nazlaşıp gider
 Altı arap atlı dolu cıdalar
 Elinde turnalar söyleşip gider

Boyunu benzettim bir selvi dala
 Yanakları benzer tomurcuk güle
 Seherin vaktında düşülmüş yola
 Bir bir katarını gözlesip gider

Gene şenliklendi dereler düzler (1)
 Otağın yüklenmiş gidişin gözler
 Simden çuha geymiş gelinler kızlar
 Hani yayla, der de özleşip gider

Dadaloğlu'm der ki yürekten derdim
 Güzeli medhetmek dilimde virdim (2)

.....
 Yürekte yarlar sizlaşıp gider

(1) Şenlik: Kalabalık.

(2) Dilimde virdim: Dilimden düşürmediğim, durmadan tekrar ettiğim.

Aşağıdan Yusuf Paşam geliyor (1)
 Düşmanına karşı koyan merd olur
 Şahin kocasa da vermez avını
 Aşlı kurt yavrusu yine kurt olur

Arap atlar yağma oldu arada
 Fitiller işliyor azgin yarada
 Bana derler ne gezersin burada
 Ölenece yüregimde derd olur

Küheylânim yedim yedim yederler (2)
 Olanca malımı talan iderler (3).
 Heves-güves yaptırdığım odalar (4)
 Korkarım ki düşman konar yurt olur

Dadaloğlu der ki göründü dağlar
 Aşiret kavgasın görenler ağlar
 Ben öldüğümé kayırmam Beyler (5)
 Zalim düşman üstümüze merd olur

(1) Yusuf Pasa: İsyân eden aşiret reislerinden biri. Bir dövüş sonunda öldürülmüştü.

(2) Yedim yedim yetmek: Yedeğe almak. Hirpalıyarak götürmek.

(3) Talan: Yağma.

(4) Heves güves: Özenerek, heves ederek. "Güves" in bir başma anlamı yoktur, burada sözü kuvvetlendiriliyor.

(5) Kayırmam: Yanmam.

Gelin ağ'lar seyredelim güzeli
Gövel ördek gibi indi göllere
Cilâlar sürünmüş allar geyinmiş
Doğan aylar gibi doğdu sabahdan

Ak yarın karşısında durulmaz
Huri midir melek midir bilinmez
Acar akça ile satım alınmaz (1)
Dür-ü mah gibi geçti sabahdan (2)

Mecnun gibi ben dağları gezerim
Bir güzelde ahdim kaldı nazارım
Nerde güzel görsem ismin yazaram
Defterim elimden aldı sabahdan

Dadaloğlu der ki usuldur boyu (3)
Kaşları yay olmuş kirpikler oku
Bahası yok kaşlarının her yayı
Kirpiği sinemi deldi sabahdan

-
- (1) Acar akça: Yeni para, kullanılmamış para.
(2) Dür-ü mah: Parlak ay.
(3) Usul boy: Ince uzun boy.

Cerit Rakiye'den sökünen eyledi (1)
Bir firkat geldi de serime doğru
Altı arap atlı Avşar beyleri
Çek atın başını Urum'a doğru (2)

Cerit Rakiye'den arayı açın
Murad'ın altından Kined'i geçirin (3)
Sarardı benziniz yaylaya göçün
Çek atın başını Urum'a doğru

Dolanayım Yarsuvat'ın yolundan (4)
İçen ölmeye Binboğa'nın gölünden
Arslan beyim Sar'aslan'ın yolundan (5)
Çek atın başını Urum'a doğru

Dadaloğlu'm der de ne söylesem hak
Şükür olsun Mevlâ'ya yüzümüz ak
Bize bu illerde devir günü yok
Çek atın başını Urum'a doğru

(1) Cerit: Çukurova'da bir Türkmen aşireti. Rakiye: Es-ki Halep vilâyetimizde Rakka kasabası.

(2) Urum: Torosların öteyani, Orta Anadolu (Rum).

(3) Murat: Fırat nehrinin bir kolu. Kinet (Kinez): Ni-zib'in bir köyü.

(4) Yarsuvat: Ceyhan'ın eski adı.

(5) Sar'aslan: Kadirli ilçesinde Sarıaslan denilen yer.

Atım kalk gidelim sılaya doğru
Tırnağını taşa vurmam düzünen
Koç yiğit de gurbet ele düşerse
Yanar bağıri ateşinen közünen

Bilirdim Kilis'i ezel ezeli
Çok olur oranın okur yazarı
Şirin olur Antep eli güzeli
Eğer koç yiğidi cilve nazınan

Karakayu derler beyler dolanır
Orda içen Gövdeli'de sulanır
Pazarcık suyunda gönlüm bulanır
Ötüşür ördeği turna kazınan

Ahir Dağı'n erken geçin ağalar
Alişar çevresi bahçeler bağlar
Kısığ'ın yöresi şol ulu dağlar (1)
Karı yatar namlı namlı buzunan

Buyrun ağalar Cela'ya varalım
Orada dost hatırlını soralım
Ketizmen'den Pınarbaşı'nı bulaşim .
Eşe Fatma'm oynar döner kızınan (2)

(1) Kışık: Bir geçit. Yöre: Çevre, etraf. Sol: Su.
(2) Közünen, nazınan, kazınan, buzunan, kızınan: Köz ile,
naz ile, kaz ile, buz ile, kız ile.



Yükseklerde şahin gibi süzülür
Enginlerde turna gibi düzülür (1)
Haçan dostu ansa gönüm üzülür (2)
Şimdi döndüm düzel tutmaz tele ben

Adama bakişa bir hoşça bakar
O dostun hasreti sinemi yakar
Ak göğüs arası mis gibi kokar
Bülbül gibi kona idim dala ben

Dadaloğlu'm der ki zati zatinan
Bir güzel sevdim ben pek firkatman
Önü sine-bentli bir al atinan (3)
Düseydim de o dost ile yola ben

(1) Düzülmek: Dizilmek, sıralanmak, katarlanmak.

(2) Haçan: Ne zaman, ne vakıt.

(3) Sine-bent: Göğüs bağı.

18

Gönülden gönüle yol gider derler
Onu sürmeğe bir hoşça can gerek
Doğu söyle yiğit işin doğrusun
Hilebaz olamaz yiğit böñ gerek (1)

Buna kılıç derler aralar açar
Püskürür meydana al kanlar saçar
Bazı kötüler de ögünür geçer
Yiğit batman döger gözde hor gerek

Yüksek kayalarda şahinler olmaz
Kısırdır katırlar kulun kunlamaz (2)
Bazı hocalar da çalrı dinlemez
"Nedir kuru ağaç bize din gerek" (3)

Dadaloğlu der ki belim büküür
Gözümün gevheri yere dökülüür
Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır
Koç yiğide emmi dayı il gerek

(1) Bön: Saf, temiz kalpli.

(2) Kulun kunlamak: Yavrulamak, doğurmak (atlar ve katırlar hakkında).

(3) Kuru ağaç: (burada) saz, çalrı. Bu müsra softaların sözdür.

19

Dinleyin ağalar bir söz edeyim
Bir güzel beni dilinen kandırdu (1)
Söz verdi de geri döndü sözünden
Kötüler üstemüze güldürdü

Devşir hey sevdiğim simlerin kuşan (2)
Deli olur senin sevdana düşen
Dostum nerde deyi sorup sormaşan (3)
Muhabbeti ara yerden kaldırdı

Senin için geyeceğim alları
Irak idi yakın ettim yolları
Heves-güves yetirdiğim gülleri (4)
Korkuyorum bir soysuza yoldurdu

Dadaloğlu'm der ki bakın halime
Değirmen dönüyor çeşmim seline
İnanman güzelin tatlı diline
Çokça beni serseriye yeldirdi (5)

(1) Dilinen: Söz ile, dil ile.

(2) Simlerin kuşanmak: Zıynet, süs egyptini takınmak.

(3) Sorup-sormaşmak: Arayıp sormak, soruşturmak.

(4) Heves-güves: Heves ederek, özenerek. Yetirmek: Yetistirmek; bakmak.

(5) Yelmek: Koşmak, acele yürümek. (Burada) serseri gibi dolastırmak.

20

Gel ha güzel gel ha methin söyleyim
 Ağzın şeker dudakların bal gibi
 Yaşa küçük amma boyda münasip
 Sallanıyor bir fidanca dal gibi

Kalem aldım kaşlarını çatmaya (1)
 Hicabettim adım sual etmeye
 Baban seni az bahaya satmaya (2)
 Bakıp durur bin lirahp mal gibi

Gezdireyim yeşil ilen alınan
 Besliyeyim şeker ilen balınan
 Baban seni bana verse malınan
 Koklarıdım yeni açmış gül gibi

Hezele de Dadaloğlu'm hezele (3)
 Melhem eyle gel yaramı tazele
 Ak saray gerektir böyle güzele
 Çalışırdım on halayıkul gibi

(1) Çatmak: (burada) boyamak, rastıklamak.

(2) Satmak: (burada) evlendirmek.

(3) Hezele: Anlamı yoktur.

21

Alaydım da cura sazım dizime
 Çekseydim surmeler ala gözüne
 Cihan güzel olsa girmez gözümé
 Sende bir gümanım var Çiçek Dağı

Şu karşıki dağda yanar bir ışık
 Aldırılmış sevdığın ağlar bir aşık
 Bir ceren bakışlı zülfü dolaşık (1)
 Sende bir gümanım var Çiçek Dağı

Dadaloğlu söylemüyor borandan (2)
 Yıkılsın dağların kalkın aradan
 Elbeyli'den geldim koru Yaradan
 Sende bir gümanım var Çiçek Dağı (3)

(1) Ceren: Geyik.

(2) Boran: Fırtına.

(3) Güman: Süphe, İskil.

22

Oturmuş ağ gelin taşın üstüne
 Taramış zülfünү kaşın üstüne
 Bir selâmi geldi başım üstüne
 Alırım kız seni komam ellere

Atımın kuyruğu cura saz gibi (1)
 Divana durmuş da ergen kız gibi (2)
 Alarmış yanağı bahar yaz gibi (3)
 Getirin kır atım göçem ellere

Dadaloğlu der ne oldum kastana
 Gelir geğer selâm verir dost bana

Göçeyim mi kahbe Bulgar ellere (4)

(1) Cura: Bir nevi telli saz.

(2) Ergen kız: Bekâr kız, genç kız.

(3) Alarmak: Al renk almak, allanmak.

(4) Bulgar: (burada) Bulgar dağı.

23

Bereket var toprağında taşında
 Kırık kırık eser yelin Binboğa (1)
 Seyfilerin döner yanibaşında (2)
 Farız avcı ister yerin Binboğa (3)

Binboğa'yı dersen ünlüdür ünlü
 Güz ak saya geyer, yaz ipek donlu (4)
 Sağ yanın Saracık solun Reyhanlı (5)
 İlîn Avşar değil Cerit, Binboğa (6)

Dadaloğlu'm der ki sen seni tanı
 Adam arap ata vermezdi yanı
 Sana derim sana dağlar sultani
 Sana eş olur mu Berit, Binboğa (7)

(1) Binboğa dağları: Torosların kollarından biri.

(2) Seyfi: Bir ay kuşu.

(3) Farız: İyi, mahir, ustâ.

(4) Saya: Aynakkabı. Don: Elbise.

(5) Saracık, Reyhanlı: Binboğa dağlarında yer adları.

(6) Avşar, Cerit: Birer aşiret adı.

(7) Berit: Bir dağ.

24

Sana derim sana Hasan Kalesi
 Alt yanında doğuş oldu yön oldu
 Yiğit olan yiğit çıktı meydana
 Koç yiğitler arap ata bin oldu

Akşamki gördüğüm şu kara düşler
 Hesaba gelmedi kesilen başlar
 EğerLEN atımı küçük kardaşlar
 Hünkâr tarafından bize gel oldu

Akşamınan ikindinin arası
 Aldı beni şu düşmanın yarası
 Ecel geldi ölmemizin sırası
 Ağladı el-oba gözü kan oldu (1)

Dadaloğlu'm der ki belim büküldü
 Gözümün cevheri yere döküldü
 Üç yüz ath ile cenge dikildi (2)
 Yüzüi geldi iki yüzü dön oldu (3)

-
- (1) El-oba: Asiret halkı.
 (2) Dikildi: Katıldı, girdi.
 (3) Dön oldu: Geri döndü.

25

Turnam gelir katar katar
 Kanadin boynuna atar
 Seher ile bir kuş öter
 Ötüşü gül dalınd'olur

Kır-atın sarı donlusu
 Yiğidin gözü kanlısı
 Güzelin göğüsü benlisi
 O da Aydın ilind'olur

Kederlenme deli gönü'l
 Yiğide hürmetler olur
 Namlı namlı kar ister sen (1)
 O da Çiçek Dağınd'olur

Dadal'im ben, yoktur malim
 Her sözlerim Hakk'a malûm
 Allah'ın sevdigi kulum
 Sevdiceğim yanimd'olur

-
- (1) Namlı namlı: Öbek öbek, parça parça, bölük bölük.

Dumanlanır Aladağ'ın alanı
 Ortasında sarı çiçek savrani (1)
 Yiğit durağı da aslan yatağı
 Dilberlerin hep de böyle ala mı (2)

Pınarında bir yenice sağlık var
 Çimeninde ıstar görmüş yağlık var (3)
 Kızlarında bir başkaca ağlık var (4)
 Irmağı da şu dağların ala mı (5)

Koç yiğitler cirit oynar dölekte (6)
 Geyikleri yaylım eder yaylakta (7)
 Bir koku var toprağında ırmakta
 Gözüm yaşı davarında kala mı

- (1) Savran: Sarvan yanı deveci. Burada küme.
- (2) Ala: Burada hile anlamına.
- (3) Istar: Kilim, bez gibi şeyler dokunan tezgâh. Yağlık: Mendil, başörtüsü.
- (4) Ağlık: Akhk.
- (5) Ala: Karışık renk.
- (6) Dölek: Düz yer.
- (7) Yaylım: Otlamak. Yaylak: Otlak, yayılacak yer.

Dadal'ım der binbir dağı gezerim
 Aladağ'da bir yapılı gözerim (8)
 Hak vergisi sıvgaların ezerim (9)
 Başıyla gör mor sümbüllü Ala'mı (10)

Yine tuttu Gâvur dağı boranı
 Hançer vurup acarladın yaramı (1)
 Sana derim Mistik Paşa öreni (2)
 İçindeki bunca beyler nic'oldu

Çınar sana arka verip oturan
 Pöhrenk ile sularını getiren (3)
 Yoksulların işlerini bitiren
 Samur kürklü koca beyler nic'oldu

-
- (8) Gözer: Kalbur. Bu misrade çok üzüntülü, kalbinin de İlke değişik olduğunu anlatmak istiyor.
 - (9) Sıvgı: Filiz, taze fidan, çivgin.
 - (10) Ala: Tanrıya hitabederek, "mor sümbüllü Ala dağımı bana bağla" demek isteniyor. Burada Ala, Ala dağa işaretdir.
 - (1) Acarlamak: Yenilemek.
 - (2) Mistik Paşa: Dadaloğlu'nun aşiretini idare eden derebeyi. 1884-85 yıllarında Cevdet ve Dervîş Paşalar tarafından yakalanıp İstanbul'a sürülmüştür.
 - (3) Pöhrenk: Topraktan yapılmış su borusu.

Tavlasında arap atlar beslenir
 Konağında baz şahinler seslenir
 Duldasında nice yiğit yaslanır (4)
 Bozkıratlı yüce beyler nic'oldu

Feneri de deli gönül feneri
 Atları da dolanıyor kenarı
 Sana derim Küçük Ali öreni (5)
 Sana inip konan beyler nic'oldu

Sabahaca kandilleri yanardı
 Soytarilar fırıl fırıl dönerdi
 Ha deyince besyüz atlı binerdi (6)
 Sana inip konan beyler nic'oldu

Mistik Paşa gitmiş odası yashı
 Hatunları vardi hep turna sesli
 Top top zülüflü de İstanbul fesli
 Usul boylu hatunların nic'oldu

-
- (4) Dulda: Gölige, rüzgârmın değimediği yer.
 (5) Küçük Ali öreni: Küçük Ali, Mistik Paganın babasıdır. Her ikisi de sürüldükten sonra viran kalan yerleri.
 (6) Ha deyince: Haydi, deyince.

Saçı altın bağlı fesler sırmalı
 Lâhuri şal geymiş gümüş düğmeli
 Gözleri kudretten siyah sürmeli
 Mor bilekli güzellerin nic'oldu

Derviş Paşa yaktı yaktı illeri
 Soldu bütün yurdumuzun gülleri
 Karalar geydik de attık alları
 Altınımız geçmez akça tunc oldu

Ağlayı ağlayı Dadal'ım söyler
 Vefasız dünyayı şu insan n'eyler
 Bir yiğidi bir kötüye kul eyler
 Simden sonra yaşaması güç oldu

Dinlen ağalar birem birem söyleyim
 Arşı karşılı gider yolum var dağlar
 Kamalaklı kar'ardıçlı sekiler (1)
 Selvili söyütlü şarın var dağlar (2)
 Binboğa'yı dersen dağların beyi
 Gözükən Soğanlı hani Koçdağı
 Aladağ Bakırdağ Bulgar'ın tayı (3)
 Erciyeş ulunuz pirin var dağlar (4)
 Ahırdağ'dan gördüm Maraş beyini
 Engizek'de derler elin çoğunu (5)
 Gezdim sereyledim Konur dağını
 Gögsü gök ördekli gölün var dağlar
 Dadaloğlu'm bunu böyle diyeli
 Üçyüz altmış altı dağı sayalı
 Burnu hırızmalı katar mayalı (6)
 Kol kol olmuş gelir elin var dağlar (7)

(1) Kamalak: Bir nevi çam ağacı. Seki: Dağ yamacındaki düzlük.

(2) Sar: Şehir.

(3) Tay: Denk, hayvan yükünün bir tarafı.

(4) Pir: Yaşı. (Burada dağların en yaşlısı olan Erciyeş'i gösteriyor.)

(5) Engizek: Maraş'ta Ahur dağının kuzeyindeki dağ. Çoğunu: Çoğu, fazlası.

(6) Hırızma: Azgin hayvanların burnuna takılan halka.

(7) Kol kol olmak: Dizi, dizi, sıra sıra, olmak.

Yaylalarda bir güzele uğradım
 Gümüş nalın geyer altın halman (1)
 Onun her bakışı bir Gazi değer (2)
 Şu dünyada baha yetmez malman

Entarisin geydirdiler sıvayı (3)
 Hiç geymesin atlas ile dibayı (4)
 Beş yüz arşın yüksek olsun sarayı
 Al yanağa gün değmesin yılnan

İnanmayan gelsin baksın maşkına (5)
 Altın tasda bâde içmiş aşkına
 Ben ilâyik gördüm sultan köşküne
 Dört çevresi sünbül ilen gülinen

Ben ilâyik gördüm onu paşaşa
 Arap köle tayınına taşıya
 Yurttan yurda bindirsinler koşuya
 Göçeve de böyle gitsin elinen

(1) Hal: Ayak bileğine takılan halka, bilezik.

(2) Gazi: Gazi altını, zlynet altını.

(3) Siva: Bir çeşit kumaş olacak.

(4) Diba: İpekelli bir kumaş.

(5) Maşk: Gösteriş.

Dadalıglı bunu söyler yolunan (6)
 Ebrûları sırmayınan telinen (7)
 Sallanı sallanı gidiyor mayan (8)
 Gezdir zalim yeşilinen alıman

Bindiğin at Aşkar mıdır ya Düldül (1)
 İrengi bozadır der Türkmen Oğlu (2)
 Eyerlen kir atı mahzun kalmasın
 Biner doğüşürüm der Türkmen Oğlu

Ali Paşa'm her ülkeyi bağladı
 Ah etti de torun deyi ağladı
 Her obadan üç beş yiğit hoğladı
 Siftah hoğlayan da bir Türkmen Oğlu

(6) Yolunan: Gereği gibi, yolu ile.

(7) Ebrû: (ash) kaş. Burada elbise anlamına kullanılmış.

(8) Maya: (ash) besili dişi deve. Burada benzetme yolu ile sevgili demek.

(1) Aşkar: Battal Gazi'nin meşhur atı. Düldül: Muhammed Peygamberin Hz. All'ye hedİYE ettiği beyaz at.

(2) Türkmen Oğlu: Aşiret beylerinden biri.

Karartısı çok orduzu fena
 Döğüsen yiğitler boyanır kana
 Kasavet mi çeker doğuran ana
 Nöbet bıçağa bindi der Türkmen Oğlu

Kara Ahmet der ki gel etme inadı
 Bildir deden dedemizi sınadı
 Benim koğduğumun kalkmaz kanadı
 Çekerim çengeni der Türkmen Oğlu

Elinde kargısı oylukta satır
 Kesilen kelleler meydanda yatır (3)
 Korkma beyim korkma salavaş getir
 Arkamızdan gelen koç Türkmen Oğlu

Gezdir Dadaloğlu gezdir kir atı
 Nalları dökülmüş yeniden düzdür
 Kargının ucuna Maşallah yazdır
 Ilet Sadık Beye ver Türkmen Oğlu

(3) Yatur: Yatıyor.

Yine geldi yaz ayları
Göceceğim şimdengerü
Yaz yağmuru sulu olur
Coşar çağlar şimdengerü

Ağaçlar pürcünü açtı (1)
Kuşlar kılavuzum seçti
Yolumuz gurbete düştü
Garip düştüm şimdengerü

Ağaçlar geydi donunu (2)
Kuşlar aritti ününü
Garip olan vatanımı
Anar ağlar şimdengerü

Dadaloğlu'm der ki bana
Derdim artar ondan yana
Öter bülbü'l yana yana
Gözüm çağlar şimdengerü

(1) Pürcü: Çilek.

(2) Elbiselerini giydi, yeşillendi.

ŞİRİLERİN FİHRİSTİ

İlk dörtlüklerein son metra hafiyesinin son harfleri alfabe sırasına göre sıralanmış sayfa sayıları yanlarında gösterilmiştir.

KÖROĞLU

	Sayfa
33 - Başı telli sanem Ayvaz ağlama	55
28 - Eğilip de öz kanını yalana	47
20 - Seyreyleyn el'ayağı saçana	39
52 - Dil bir yana diş bir yana	76
14 - Yiğidi doğuran ana bin yaşa	32
26 - Gelin ağlaşak Hoylu'ya	45
27 - Sarfedin beylere ha ben gellince	48
21 - Yeyin olur leşker meydan içinde	40
30 - Dolmali deryalar les les üstüne	60
40 - Çamilibellere bellere	62
16 - Mevlânnâ aşkına basın kılinci	36
45 - Tende arzmanım kalmadı	69
7 - Arslan yatağında arslan olmalı	24
15 - Yiğit on beg yerden yaralanmalı	33
49 - Hic haddinden şaşmamalı	73
43 - Boynu selvi dahi olaydı	66
22 - Kaçar zorlayı zorlayı	41
48 - Gelir parlayı parlayı	72
51 - Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi	75
4 - Basın derelere leşleri şimdî	20
44 - Ağlayanlar gülmeseydi	68
3 - Kırarım belleri bir gün olur ki	19
47 - Ille mavili mavili	71
37 - Karlı dağlar yerinde ml	59
50 - Nasıl benim kılam seni	74

KÖROĞLU VE DADALOĞLU

118

- 32 - Ver yoluñ bacını gel geç Ermeni 53
 8 - Gelsin doğışelim Bolu Beyleri 25
 10 - Kogak Demirc'oglum yanında gerek 27
 6 - Kendi yiğit özü metin er gerek 22
 38 - Çimenleri soluk soluk 60
 25 - Gelin gelin durugalim 44
 36 - Uçup çekilipli gidelim 58
 24 - Seni bağlar al'giderim 43
 12 - Demire'oğu bensiz gitmez neleyim 30
 46 - Ben gönülmü bilmez miyim 70
 11 - Vur diyende vurmaz misin 29
 2 - Candan serden geçen gelsin 18
 35 - Güller, Demirc'oglu durmasın gelsin 57
 41 - Bizim tiller Çamlıbeller aşkolsun 64
 31 - Sol Koca Kenan'in günüdür bugün 51
 5 - Vermiş Allah bilin beyler 21
 34 - Ağam gelür deyü gözü yoldadır 56
 1 - Dağlar sada verip seslenmelidir 17
 23 - Asker almış koşa gelir 42
 18 - Bir er yırtar söker gelir 37
 13 - Divan glimbür gümbürlenir 31
 42 - İçmeye Ayvaz geliyor 65
 29 - Söndürür Erzurumu Kâni titretir 49
 9 - Kötüler kavgadan kaçar dön olur 26
 17 - Sırma çulu küheylanlar günüdür 36
 53 - Kadeh döndürü döndürül 77
 39 - Arkam sensin kalam sensin dağlar hey 61
 19 - Kazaya iriza diyenlerdeniz 38

DADALOĞLU

- 23 - Farız avci ister yerin Binboğa 105
 10 - Yasak mezarın gezene 91
 22 - Ahrum kız seni komam ellere 104

119

KÖROĞLU VE DADALOĞLU

- 21 - Sende bir gümanım var Çiçek Dağı 103
 26 - Dilberlerin hep de böyle ala mı 108
 3 - Bire beyler cünunuğun zamanımı 83
 20 - Sallanıyor bir fidanca dal gibi 102
 2 - Severim kir-atı bir de güzell 82
 18 - Hilebaz olamaz yiğit bön gerek 100
 14 - Doğan aylar gibi doğdu sabahınan 98
 29 - Şu dünyada daha yetmez maliman 113
 17 - Şimdi döndüm düzel tutmaz tele ben 99
 16 - Yanar bağıri ateşinen közinen 98
 28 - Selvili söğütlü şarin var dağlar 112
 12 - Elinde turnalar söyleşip gider 94
 11 - Ölüm de gizli sevmise benzer 93
 6 - Zülfünün telleri pek reyhanlıdır 87
 1 - Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 81
 4 - Eritir ha nazlı dilber eritir 85
 9 - O yiğit yanına nazınan gelir 90
 7 - Yükünü kumagtan tutmuş,gib'olur 88
 25 - Ötüşü'l gül dalında olur 107
 13 - Ash kurt yavrusu yine kurt olur 95
 8 - Al yeşil bahaklı Kaman göründür 89
 5 - Meğer dünya dört sultanlık yer imiş 86
 27 - İçindeki bunca beyler nic'oldu 109
 24 - Koç yiğitler arap ata bin oldu 106
 30 - Biner doğışürüm der Türkmenoğlu 114
 15 - Çek atın başını Uruma doğru 97
 19 - Kötülerü üstümüze gildürdü 107
 31 - Coşar çağlar şimdengerü 116