



### UŞAĞIN MAHARETİ

Adamın biri bir köylü hizmetçi almış. Bu hizmetçi, ağzına kadar dolu fincanları evin alt katından üst katına kadar bir damla kahve dökmeden çıkarırmış.

Bir gün ev sahibi üst katta birkaç misafirle oturup yareniik ederken hizmetçi yine hiç dökmeksizin misafirlerin kahvelerini getirmiş. Efendi hizmetçinin bu maharetine hayran olarak kendisine sormuş:

— Oğlum, sen evvelce hiç garsonluk falan yaptın mı ki bu fincanları böyle dökmeden getirebiliyorsun?

Hizmetçi, gayet tabii bir eda ile cevap vermiş:

— Yoğ efendim, garsonluk mursonluk etmedim emme, ben merdivenin alt başında fincanların üzerinden birer yudum alırdım, üst katta odaya girerken tekrar fincanlara bırakıveririm!



### BİR SENE BEKLERLER ONA DA GANEM DERLER

Her şeyi bilir görünen, bir Arap gibi Arabistandan bahsedene şarlatan bir adama bir sırasını getirip sormuşlar :

— Arapça bilir misiniz?

— Mükemmel! demiş.

— Acaba Arapçada deveye ne derler?

Arapçaya ait malûmatı üç beş kelimeden ibaret olan adam şaşırarak cevap vermiş :

— Aman, kardeşim! Bu kadar yüksek suali nereden buldun? Şunu birazıcık alçalt, yahut küçült de öyle bir şey sor:

— Peki, pıreye ne derler?

— Allahallaaah. Amma da küçültüverdin... Şunun bir orta hallisi yok mu, yahu?

— Pekâlâ, koyuna ne derler?



Koyunun Arapçasını tesadüfen bildiği için memnun bir tavırla «ganem» demiş.

Suali soran hayret ederek:

— Ya! demek biliyorsunuz. O halde kuzuya ne derler? diyince, biraz düşündükten sonra:

— Ha bak! Ona Arabistanda bir sene bir şey demezler. Beklerler, bir sene sonra ona da «ganem» derler, demiş.



### YAMAN MUHASEBECİ

Bir mecliste, bir muhasebecinin usule, nıżama son derece riayetkârlığından, her işte fevkalâde titiz ve merasimpe-rest bir adam olduğundan bahsederlerken Borazan Tevfik:

— Doğrudur azizim, bu herifi ben de tanırım. Azraile bile makbuz almadan ruhunu teslim etmez... demiş.

## YELEKTEN İÇERİYE SÜZÜLÜR!

Adamın biri, trende giderken karşısındaki adamın yakasında bir bit görür:

— Aman hemşerim yakala, yakanda bit var!.. der.

Adam, Karadeniz lehçesiyle gayet soğukkanlı cevap verir :

- Kimin yakasında?
- Senin yakanda...
- + Nasul?
- Ne nasıl? Basbayağı bit.
- Kim dedü?
- Deyen meyen yok, ben gördüm işte...
- Nerede?

Parmağıyle işaret ederek :

— İşte yakanda yahu.

Adam, gözleriyle yakasını süzdükten sonra yine lâkayt cevap verir:

- O bit değil, piredur!
- Sen şaşırдың mı? Pire siyah olur!.
- Olur, olur ya, bu ihtiyardır!
- Pire zıplar, öyle oturduđu yerde konaklamaz ki!.
- Bu topaldur!
- İyi amma pire çift gezer!
- Bu bekârdur!

Bu muhavere esnasında da bit, tabii yelekten içeriye süzülür ve kaybolur!

## HERKES İSTEDİĞİ KADAR ALSA

Bir gün eski «Cenyö» lokantasında üstad Fazıl Ahmet'le beraber yemek yiyorduk. Kendisine getirilen pilâvın ilk ka-

şığında bir kıl çıktı. Sinirlenerek çıkardı. Üçüncü kaşığında bir kıl daha çıkınca, çağırduđu garsona hiddetle :

— Evlâdım bu kılları ayrı bir tabağa koyup getirseniz de, herkes istediđi kadar alsın olmaz mı!.. Dedi.



## İLÂHİ BEYİM

Arkadaşlarımdan biri Ankara sebze halinin kapısında otomobilden iner. Senelerdenberi kullanıla, kullanıla hurda haline gelmiş olan otomobilini kapının önünde bıraktıktan sonra, balıkçı...nın dükkânına girer.

- ... efendi, istakozun var mı?
- Âlâsı!
- Kaça?

Balıkçı iki parmağını oynatarak cevap verir :

- İki kâğıt.
- Çifti mi?
- Aman beyim, takunya mı bu!

Arkadaşım gülümser:

— Hele istakozları bir göreyim.

Balıkçı, ıslak bir çuvalın altından çıkardığı istakozun beline yapışarak yukarı kaldırıp gösterir. Arkadaşım:

— . . . efendi, bu istakoz hiç kıpırdamıyor. Ölmüş olma-  
nız? Diyince, balıkçı:

— Ölmüş mü dedin? İlahi beyim! (Eliyle dışarıdaki oto-  
mobili göstererek) Bak, şu kapının dışında külüstür bir  
(Ford) duruyor, al bu istakozu o (Ford) a koş, eğer şuradan  
sürüyüp götürmezse, sana bu dükkân anamın sütü gibi helâl  
olsun! der.

### (\*) MERKEP DESENE...

İkinci Dünya Harbi sırasında Kütahya'daki Porsuk Çayı  
taştığı zaman, güzergâhındaki ekili araziye oldukça fazla  
zarar vermiş. Bunun üzerine civar halkı, alâkalı daireye  
müracaatla bu felâketin önlenmesini istemişler. Derken iş-  
ten anlayan birkaç kişi, vazifeli olarak felâket sahasına  
gelmişler ve başlamışlar etraflarına toplanan köylülere sor-  
gu, sual sormaya. Heyetin içinden fazlaca ukalâ bir vazifeli  
bir köylüye yanaşmış :

— «Anlat bakalım delikanlı» demiş.. «Nehir taştığı za-  
man ne gibi tedbirler alırsınız, ne yaparsınız?»

Saf köylü başlamış anlatmaya :

— «Nidecez efendim. Nehir dışarken (taşarken) biz eşek-  
le etraftan çakıl, daş, kum, falan dışır getirir, suyun gabar-  
dığı yerlerin önüne dökeriz. Ordan burdan köylüler, yine  
eşeklerini alır, gelir bize yardım ederler. Eşek kâfi gel-  
mezse...»

Lâfın tam burasında bizim ukalâ, köylünün lâfını kesmiş:

— Oğlum, şuna eşek diyeceğine merkep desen olmaz mı?

Köylü derhal kendini toparlamış ve başlamış «Merkepler»  
diye lâfına devam etmeye. Velhasılı kelâm, alınacak bilgi  
tamamlanmış. Köylüler yavaş yavaş dağılmaya başlamış-

lar. Son köylü de yanlarından uzaklaşınca muhtar, hasbıhali  
yapan ukalâ zata sokulmuş :

— «Gusuşa bakmayın beyefendi» demiş. «Siz o köylünün  
lâfını düzelttiniz, eşeğe merkep dedirttiniz emme, şindi siz  
gideceksiniz, o yine arganızdan (eşşek) deyeceğ...»

### AYAK UYDURMAYA BAK

Eski devirde Kayseri eşrafından tanınmış bir adam,  
ölüm yatağında çocuklarına şu vasiyette bulunur :

— Çocuklarım, devlet çalgı siz çengi, ayak uydurmağa  
bakın.



### YA MIŞON'UN PORTFÖYÜ

Bir gün Mişon eğlenmek için bir bara gider. Orada ras-  
ladığı kadınlardan birini yanına çağırır. Her ikisi bir müd-  
det için sohbet ettikten sonra Bezirgân içkinin tesiriyle aşka  
gelerek kadına :

— Ayda yüzelim, upsana bana! der.

Kadın bu teklifi kabul ederek Mişon'u öpmeğe hazır-  
lanırken adam telâşlanır :

— Dur! Kulaklarıma tut da oyle up!

Kadın Mişon'un dediğini yapar. Fakat Bezirgân bun-

dan sonra birkaç defa, yine aynı şekilde, yani evvelâ kulaklarını tutturup sonra yanağından öptürmek için ısrar edince kadın :

— Kendini öptürüyorsun, bunu anladım; kulaklarını ne diye tutturuyorsun?

Diye sorunca, Bezirgân :

— Yeğenlerde uğursuz bir kari bana uperken cebimden portföyü yoturmuş da...



### (\*) PARAŞÜT TALİMİ SIRASINDA

Uçaktan yapılacak bir «paraşütle atlama» talimi sırasında takım kumandanı erleri karşısına dizer ve başlar son bir defa daha yapacakları işi izah etmeğe :

— «Uçakta hazırol emrini alır almaz, hepiniz paraşütlerinizi takarak ikinci emri beklemeğe başlayacaksınız» der. «Atla emri verilir verilmez de tek sıra halinde açılan kapının önünde sıralanacaksınız. Ve birbirinizin arkasından kendinizi boşluğa bırakacaksınız. Bu sırada dikkat edeceğiniz tek husus, kendinizi boşluğa bıraktıktan sonar normal bir sayışla birden ona kadar sayıp paraşütü açmanız olacak. Buna çok dikkat etmelisiniz. Uçaktan atlar atlamaz bir, iki, üç, dört diye saymaya başlayın 10'a gelince de önünüzdeki kolu çekip açın. Tamam mı?... Haydi bakalım hepiniz uçağa.»

Az sonra uçak hareket eder. Atlama sahasının üzerine gelir. Emir verilir, kapı açılır ve erler sıra ile atlamaya başlarlar. Birincisi atlar, ona kadar sayar, paraşütünü açar. İkincisi atlar, üçüncüsü atlar, dördüncü, beşinci derken, bir de bakarlar ki erin biri kurşun gibi aşağıya iniyor. Herkesi bir anda telâş alır. Ha şimdi paraşütü açıldı, ha şimdi açılacak idye beklerlerken er olanca hızıyla altta bulunan köy evlerinden birinin damını deler, içerde kaybolur.

Tabii derhal ilgililer vak'a mahalline ambulansla jiplerle yetişirler.. Erin tavanını delip içine düştüğü evi bulurlar. Bakarlar ki ev bir samanlık. Bizimki de ortahıklarda yok.. Samanların, otların içini aramaya başlarlar. Tam otların dibine yaklaştıkları sırada kulaklarına derinden derine bir ses gelir :

— «Aaa.. a.. a.. aaal.. aa.. altı. Ye.. ye., ye., e.. e., e... yedi. Se... e.. e.. e. sekiz.

Kekeme er hâlâ saymaya devam etmektedir...



### HAYATINI YAZI İLE KAZANIYORMUŞ !

Bir boş gezenle bir muharrir arasında :

— Demek siz de hayatınızı kaleminizle kazanıyorsunuz, öyle mi?

— Evet efendim...

— Hangi gazeteye yazıyorsunuz?

— Gazeteye yazmıyorum. Ay başlarında babama yazıyorum.



### TALİHSİZ HIRSIZ

Geceyi beraber geçiren iki arkadaş konuşurlar :

— Dün gece sabaha karşı bize hırsız girmemiş mi?

— E, birşey çalmış mı?

— Ne münasebet! Herifi hemen hastaneye kaldırmışlar.

— ???

— Karım, beni zannederek adamın icabına bakıvermiş.



## NAMAZI UZATAN İMAM

Elâziz eşrafından dehşetli asabî ve fevkalâde küfürbaz bir adam varmış. Bir gün cemaatle namaz kılmak üzere camie gitmiş. İmam, gayet ağır ve pek düşünceli olduğundan, herhangi bir düşünceye dalarak tehiyyatta selâm verip namazı bitirmeği unutuvermiş.

Cemaatte mütemadiyen imamın sarığına bakarak, ha şimdi selâm verdi, ha şimdi selâm verecek! diye bekler, durmuş.

Bu vaziyetten fena halde sinirlenen asabî zat, birden-bire yerinden fırlayıp imamın kulaklarına yapışarak :

— Esselâm-ı aleyküm ve rahmetullah! diye bir tarafa; yine : — Esselâm-ı aleyküm ve rahmetullah! diye diğer tarafa çevirdikten sonra, imama :

— Haydi defol bakalım!

Cemaate dönerek de :

— Siz de kurtuldunuz, dağılın! Demiş.

## (\*) DIŞÇIYE GİDEN KAHVE MERAKLISI

Adamın biri dişlerini tedavi ettirmek için bir dışçıye gider. Bekleme odasında sıra beklerken gözü, orada hizmet etmekte olan kadına takılır :

— «Bana bak kızım» der. «Senden ufak bir ricam var.»

Kadın : «Buyurun efendim.» deyince, adam devam eder.

— «Lütfen bir orta şekerli kahve evlâdım.»

Kadın az sonra kahveyi getirir. Adam kahveyi birden içip bitirir ve yine kadına döner :

— «Eline sağlık kızım» der. «Bu kadar leziz bir kahve epey zamandır içmemiştim. Ama fincanlarımız o kadar ufak ki, tadı damağımda kaldı. Acaba bir tane daha rica etsem...»

Kadın : «Aman efendim, emredersiniz.» diyerek içeri girer.

Adam, kadıncağızın getirdiği kahveyi gene bir nefeste diktikten sonra kadına dönerek :

— «Ellerin dert görmesin kızım» der. «Sen de cidden hârika pişiriyorsun. Hani bir tane daha rica etsem herhalde beni ayıplamazsın.»

Kadın yine : «Hay hay efendim.» diyerek içeri yollar. Tam bu sırada dışçı yeni bir hastayı çağırarak kapıyı açınca, kadını dayanamayıp doktorun yanına sokularak :

— «Aman doktor bey» der. «Şu arkamda üçüncü sandalyada oturan adam yok mu?.. Eğer şimdi içeri almazsanız muayenehanede kahve namına birşey bırakmıyacak. Geldiğinden beri iki fincan içti. Şimdi de üçüncüyü istiyor..»

Bunun üzerine dışçı, sırası gelen hastasından iki dakika müsaade ister. «Siz buyurun» diyerek kahve meraklısı hastayı içeri alır. Muayene koltuğuna oturtur. Ve itina ile sildiği gözlüklerini gözüne takarak :

— «Açın bakalım ağzınızı» der.

Adam ağzını açar. Doktor eğilip bakar ve yavaş yavaş söylenir :

— «Vallahi iki hafta mı desem, iki ay mı desem, iki zamana kadar size bir yol görünüyor. Yoldan bir kısmet alacaksınız. Ama kısa boylu bir adam sizin işlerinizi baltalamaya çalışıyor. Sonra bir de adağınız var» derken hasta ağzını kapayıp merakla sorar :

— «Ne oluyor yahu?.. Biz buraya dişimize baktırmaya geldik.»

Doktor cevap verir :

— «Birader» der. «Ağzınızın yanında, kahve fincanı hal-tetmiş. Bari hazır gelmişken dişinizden evvel fahmıza bak-kayım dedim de..!



### SEVİLMİYEN KOCA

Hem çirkin, hem huysuz bir adam taşraya giderken karısına :

— Ben yokken sakın bir tarafa çıkma! diye tenbih edin-ce kadın der ki :

— Merak etme; bana bir tarafa çıkmak arzusu ancak sen yanımda bulunduğça gelir!



### KENDİ KENDİMİZE ÖLÜRÜZ !

Fıkaradan birinin karısı ağır bir hastalığa tutulur.

— Niçin hekim getirmiyorsun? diye soranlara şu cevabı verir :

— Ne yapalım, biz fakir adamlarız, kendi kendime ölü-rüz!...

### UZAT ATEŞİNİ !

Adamın biri kafayı çekip gece yarısından sonra bir so-kağın kenarında sızıp kalmış. Bir aralık gözünü açıp etra-fına bulanık bulanık bakarken, önünde uçan bir ateş böce-ğine :

— Beybaba, uzat şu ateşini de sigaramı yakıvereyim. Demiş.



### BEKTAŞİNİN ARABASI

Bektaşinin biri bir gün sokakta giderken dehşetli bir yağmura tutulur. Bir saçak altına sokulup boş bir arabanın geçmesini bekler. Yarım saatten ziyade orada kaldığı halde hiçbir arabanın geçmediğini görünce kendi kendine der ki :

— Bir de, şu fâni dünyada her şey geçer; derler. Şu-rada bir saattir bekliyorum da bir tek araba bile geçmedi!



### PAPAZIN SAATI

Yankesicinin biri günah çıkartmak için bir papaza gider. Fakat meslek aşkıyla papazın koynundaki saati, dayanamıya-rak çalar. Günahlarını itiraf ettikten sonra der ki :

— En son günahım da bir saat çarpmış olmaklığımdır.  
— Sahibini tanıyorsan günahahtan kurtulmak için iade etmelisin.

— Evet efendim tanırım; saati alınız, size vereyim.

— Hayır, ben istemem, sahibine ver.

— Verdim ama kabul etmiyor.

— Madem ki saati sahibine verdiğin halde kabul etmiyormuş, o halde senin malın olur.

Papazın bu sözü üzerine yankesici saati koynuna kor ve günahsız çıkıp gider.

### (\*) BİRAZ CESARET

Bir köylü kadın ilk defa bir şehre gelir. Elindeki adresi şoföre gösterip eşyalarıyla beraber bir otomobile yerleşir. Fakat otomobil hareket eder etmez, kadını bir korkudur alır :

— Aman oğlum, o kadar hızlı ve acııp gidiyorsun ki, ilk defa otomobile bindiğim için çok korkuyorum... Deyince şoför sırtır :

— Korkacak ne var, valide? Ben de ilk defa otomobil kullanıyorum, ama bak hiç korkuyormuyum!..

### ONU BİLİYORUM, GEÇ !

Adamın biri kendi kendine söylenir, bazan güler, bazan hayret ifade eden vaziyetler alır, bazan da eliyle «Geç!» der gibi bir işaret yaparmış. Bir gün, bunun bu hallerini uzaktan seyreden bir arkadaşı yanına yaklaşıp sormuş :

— Yahu, kendi kendine ne söylenir, ne diye gülersin?  
— Ha, ben kendi kendime hikâye anlatarak vakit geçiririm de.

— Ya elinle yaptığın işaretler?

— Aklıma bildiğim bir hikâye gelince «onu biliyorum geç!» derim! Demiş.



### YA BU KÖPEĞİ NEREDE YEDİM

Sarhoşun biri, başını yoldaki bir fener direğine dayıyarak, karışan midesini boşaltmağa başlamış. Sarhoşluk ıca-bı, fenerin zıyasında, çıkardığı şeyleri, bulanık gözle tetkik ederken, bir turp parçasını göstererek :

— İşte, bunu Sandıkburnunda yemiştım.

Yine o arada gözüne ilişen bir kavun çekirdeğine :

— Mübarek Kırkağaç, seni de Arnavutköyünde yemiştım, değil mi? diye muhteviyatla hasbıhal ederken, herifin midesinden dökülenleri temizlemeğe gelen bir sokak köpeği gözüne ilişivermiş :

— Hepsi iyi, pekâlâ ama, ben bu köpeği nerede yedim? Demiş.

## SOFRADA

Bir baba çocuđuna eski devrin terbiye sistemi icabı olarak :

— Sofrada çocukların lâfa karışması hattâ konuşması ayıptır, dermiş.

Bir gün çocuk sofrada :

— Baba! Baba! diye haykırmış.

Babası ođluna sert sert bakınca, çocuk bu tenbihi hatırlayıp susmuş. Yemek bittikten sonra baba, çocuđu çağırıp :

— Şimdi söyle bakalım. Sofrada söylemek istediđin şey ne idi? diye sorunca çocuk :

— Yediđiniz salatada küçük bir sümüklüböcek vardı da onu söyleyecektim!.. Demiş.



## HANGİ KOCANIZI ?

Caka meraklısı bir kadın, evindeki hizmetçisine şu yolda tenbihte bulunmuş :

— Misafirlerin yanında senden birşey istediđim zaman, o şey bir tane bile olsa, yine bana : «Hangisini efendim?» diye soracaksın.

Bu tenbihten sonra evde birkaç misafir bulunduđu zamanlarda hanım hizmetçiye meselâ :

— Kız Şayeste! git bana kürkümü getir!

Dedi mi, hizmetçi hanımın yalnız bir tek kürkü olduđu nu bildiđi halde :

— Hangisini efendim? diye sorar ve hanımdan cevap aldıktan sonra kürkü getirirmiş.

Bir gün hanım, kapının önünde misafirlerini uğurlarken hizmetçiye seslenmiş :

— Çabuk kocamı çağır, misafirler gidiyor.

Hizmetçi bermutat sormuş :

— Hangisini efendim?!



## KIZI ALAMIYAN DA DELİRMİŞ, ALAN DA !

Doktorla birlikte tımarhaneyi gezen bir adam, yalnız başına hapsedilmiş bir hastanın kucağında tuttuđu bir bebeđi hazin hazin okşadıđını görünce sorar :

— Bu da deli mi?

Doktor cevap verir :

—Evet, delidir. Bunun deliliđi karasevda denilen nevendir. Vaktiyle bir kız seviyormuş, onunla evlenmek istediđi halde muvaffak olamamış. Nihayet kız başka bir adam almış, adamcağız da bu yüzden karasevdaya tutulmuş. Elinde gördüğünüz bebeđi sevgilisi sanarak günlerce, yemeden, içmeden ve uyumadan sevmekle vakit geçiriyor. Biz de kendisini arasıra zorla yedirmeđe, içirmeđe ve ilâçla uyutmađa çalışırız.

Ziyaretçi, delinin haline çok üzülür ve oradan ayrılarak başka kođuşları gezmeđe başlar. Üç beş delinin hücrelerini gaha geçtikten sonra bir odada yine yalnız başına bulunan bir delinin, bađra bađra kendisini yerden yere attıđını, kafasını öteye beriye çarptıđını görürler. Ziyaretçi, yanındaki doktora :

— Bu zavallının hastalıđı da nedir? diye merakla sorunca doktor :

— Bu da o ilk gördüğünüz adamın alamadıđı kızla evlenendir! Cevabını verir.



## KAYNANANIN İNTİHARI

Bir apartmanın üst katında :

— Amanın, yetişin! Kaynanam kendini pencereden aşağı atıyor! Diye feryat işitmişler.

Yukarıya koşup adamı kaynanasının yanında görünce sormuşlar :

— E?... Sen yanında imişsin de ne diye adam çağırıyorsun?

— Pencere çok ağır da açamıyoruz! Demiş.



## BİZİ KİME BIRAKACAKSIN ?

Bir kadın beş kocaya varmış, beşi de ölmüş. Altıncı kocası da hastalanarak, ümitsiz bir halde yatarken, baş ucunda duran karısı :

— Ah kocacığım sen ölürsen, beni kime bırakacaksın? diye ağlamağa başlayınca, adamcağız yarı dalgın bir halde cevap vermiş :

— Kime bırakacağım? Yedinci kocan olacak bedbahta..

## BEKTAŞININ ON PARASI

Bir okka ekmeğe kırk paraya satıldığı zamanlarda bir beктаşinin cebinde yirmi parası varmış. Bir fırına gidip on para vererek ekmeğe almış. Fakat fırıncı ekmeği verdikten sonra tekrar parasını isteyince beктаşi «verdimdi!», «almadım!» diye kavgaya başlamışlar. Bektaşi herifle başa çıkamayacağı anlaşıncaya peynir için sakladığı on parayı da ona vererek bakkala gitmiş. Bakkal peyniri verdikten sonra parasını istemişse de beктаşi :

— Verdim ya! diyince bakkal parayı aldığı zannederek sesini çıkarmamış.

Bektaşi bir köşeye çekilip ekmeğe peyniri yedikten sonra :

— Yarabbi, sen işin içyüzünü biliyorsun ya, onluğ ekmeğiden al, bakkala ver! Demiş.



## KELİMEİ ŞAHADET GETİRİN !

Bi rgemide kaptan ölmüş. Öyle ikinci kaptanı, yedek kaptanı olan sefinelerden değilmiş, âlelade bir tekne imiş. Yolcular arasında sorup sorduğmuşlar :

- İcinizde kaptanlıktan anlıyan biri var mı?  
 Bir yolcu belirmiş.  
 — Ben kaptanım.  
 — Hay Allah razı olsun. Al kumandayı eline.  
 Adam, kaptan köprüsüne çıkmış, etrafına bakınmış :  
 — Pusla nerede?  
 — Pusla yoktur.  
 — Kertiriz âleti? ·  
 — Arama...  
 — Öyle ise harita getirin.  
 — Harita ne gezer.  
 — Bari biraz kâğıtla bir cetvel getirin.  
 — O da yok...  
 — Öyle ise, hep birlikte Kelimeî şahadet getirin. Batı-  
 yoruz! Demiş.

### GERİ KALAN SAAT

Eski bir şatonun holünde duvarda asılı büyük ve şaha-  
 ne bir saat varmış. Bir gün bu saati tutan çivi senelerce  
 çektiği yükün ağırlığına dayanamıyarak kırılır, saat te yere  
 düşüp bin parça olur. Bu kazadan bir saniye evvel oradan  
 geçen şato sahibinin kayınvalidesi de muhakkak bir ölüm  
 tehlikesinden kurtulur.

Şato sahibi vaziyeti haber alınca :

— Ben size bu saat her zaman geri kalır, demez miy-  
 dim! Der.

### SENİN BAŞINDA NEDEN ÇOK SAÇ VAR

- Bir zeki çocuk annesine sokulup sorar :  
 — Anne, babamın başında niye o kadar az saç var?  
 — Eeee, evlâdım, baban bizim için çok şeyler düşünür  
 de ondan...  
 Çocuk güllümsiyerek tekrar sorar :  
 — E... Pekiii, o halde senin başında neden o kadar çok  
 saç var?

### (\*) TUVALET TARİFİ

Bunu da merhum Sait Çelebi'den dinlemiştim.  
 Çelebi, bizim pehlivanlardan bir güreş ekibini İsveç'e  
 götürürken Meriç'in taşmasından arızalanan tren yolu  
 yüzünden, bir gece Edirne'de yatmak mecburiyetinde kalır-  
 lar. Ve han bozması bir otele gidip yerleşirler. Gece, Sait  
 oteiciye sorar :

— Dostum bu otelin tuvaleti nerededir?

Adam şaşkın bir bakışla :

— Efeendim ağnayamadım.

Sait tekrar sorar :

— Tuvalet, tuvalet.

— Tuvalet nedir beyefendi?

— Ayak yolu yahu,

— Tübeler olsun onu ağnamadım.

— Helâ, helâ.

— Ağnadım efendim, sen kademhane mi istersin?

— Evet.

— Eee, küçük mü büyük mü?

Sait gülerек :

— Canım ikisi de lâzım tabii.

— Bak efendim; küçükse, in o merdivenden aşağı, sol-

daki kapıdan gir içeri te orda biygirler yata, oracığa küver. Büyükse... Kapıdan çık dışarı, duuru yürü karşına bir fener gelir, o feneri solda bırak, sağa dön doğru yürü, karşına çeşme gelir; çeşmeyi sağda bırak sola dön, doğru yürü. Karşına bir topağaç gelir, ağacı arkada bırak doğru yürü. Diye tuvaletin bulunduğu yeri tarife çalşırken, Sait ıslak bir dönüş yaparak :

— Kâfi, dostum, kâfi. Lüzum kalmadı artık, mesele haloldu. Der.

### (\*) BUNU BEN BİLE DUYMAMIŞ OLAYIM

İşinde gücünde dikiş tutturamamakla tanınmış bir adam, yakın tanıdığı bir ahabına giderek :

— Kardeşim, senden çok mühim bir şey rica etmeğe geldim. Ama bu ricam bir sır gibi tamamen ikimizin arasında kalmalı, olur mu? demiş.

— Hayrola, benden hiç lâf çıkmaz bilirsın, nedir? söyle bakalım; Adam yine tekrarlıyarak, ama ricam çok mahrem, dediğim gibi bir sır olarak mutlaka aramızda kalması lâzım.

— Pekâlâ yahu kimseye bir lâf etmem, merak etme ne imiş bu mahrem şey?

— Kardeşim, biliyorsun son günlerde işlerim çok kötü gitmeye başladı, bana bin lira kadar para lâzım. Bunu senden başka kimseden isteyemem, kısa bir zamanda da öderim inşallah. Deyince :

Adamın halini ve ahvâlini çok iyi bilen açıköğz dostu sesini alçaltarak :

— Haaaa, bak kardeşim bana tevdi ettiğin bu sır haki katen çok mühim bir şey. Bunu ben bile duymamış olayım! demiş.



### ÇABUK BITSİN DİYE !

Avrupa'daki tiyatroların birinde yalnız fakirlere mahsus olmak üzere meccanen bir koro konseri verilmiş. Dinliyenlerden bir köylü kadını :

— Şunlara bak, bedava söyledikleri için çabuk bitsin diye hep birden söylüyorlar... demiş.

### DİŞ AĞRISI

Dişi ağrıyan bir adam dişçiye giderken bir dostuna ras-gelir. Dostu arkadaşının haline acıyıp teselli etmeğe çalışarak :

— Vallahi kardeşim, diş ağrısının ne berbat şey olduğunu bilirim. Ama bu ıstırap biraz da asabidir. Geçenlerde benim de böyle dişim ağrıyordu. Eve gittim. Karım yüzümü, gözümü okşadı, beni öptü. Diş ağrısından eser bile kalmadı. Sen de aynı çareye müracaat etsen olmaz mı? diyince, adamcağız :

— Pekâlâ. Madem ki sen tavsiye ediyorsun, ben de aynı çareye baş vurayım ama acaba karın şimdi evde midir? der.

## BİLETÇİNİN CEVABI

Kekemenin biri tramvayda giderken, biletçi gelip :

— Nereye? diye sormuş.

Kekeme, cevap vermiş :

— Ke... ke... ke... ke... kekeme mektebine.

Biletçi safiyetle gülmüş :

— Beyim maşallah, çok iyi kekeliyorsunuz. Daha mektebe lüzum var mı?



## SON CAHİLLİK

Ömrünü hovardalıkta geçiren bir adam evlenir. Teklifsiz bir ahbabı kendisine:

— Artık evlendin barklandın, cahillikten vazgeçtin. değü mi? diyiince:

— İnşallah, son cahilliğim bu olacaktır! diye cevap verir.



## İYİ BİR NİŞANCI

Acemiliğiyle meşhur bir avcı arkadaşlarını çağırıp bir kapı üzerine çizilmiş hedefe tam isabet etmiş olan bir kurşunu göstererek:

— Bir de beni beğenmezsiniz. Bu kurşunu tam üç yüz adım mesafeden hedefe ben attım... der.

İtiraz ederler:

— İmkâm yok.

— İmkâm mı yok? Şahit gösteririm.

Komşular çağırılır, bu kurşunun üç yüz adım mesafeden kendisi tarafından atıldığına şahadet ederler.

Arkadaşları hayret içinde:

— Peki nasıl oldu da bu kadar katı bir isabet elde edebildin? diyince:

— Bundan kolay ne var? Ben evvelâ kurşunu attım. Sonra da hedefi çizdim!.. der.



## KAVGA AŞKI

İrlandalılar dehşetli kavgacı olurlarmış. Bir gün İrlandalının biri yolda giderken iki kişinin kavga ettiğini görünce, hemen sokularak :

— Kavganız pek hususî değilse, iştirak edebilir miyim? demiş.



## (\*) SON ARZU

Moiz'i işlediği bir suçtan idama götürürlerken sormuşlar:

— Söyle bakalım son olarak istediğin bir şey varmı?

— Ne istersem yapılabilir mi?

- Biz idama gidenlerin arzularını imkân dahilinde yapmağa çalışırız.
- Öyle mi o zaman kolay. Bana çilek veriniz yiyeyim!.
- Hoppala... ocak ayında çilek olurmu?
- Eh... ne zaman olur.
- Hazıranda temmuzda.
- Eh... zarar yok ben beklerim!..



### KARI KOCA YEMEK YİYEN İSKOÇYALILAR

İskoçyalı bir karı koca yemeklerini yemek üzere bir lokantaya girmişler. Garson bunların masalarına gelerek ne yemek istediklerini sormuş.

İskoçyalı elinde tuttuğu yemek listesini şöyle bir süzdükten sonra, garsona:

— Bize iki pirzola, iki salata iki de elma getireceksiniz. Ama bu yemeklerin evvelâ bir tertibini, sonra da avni yemeklerin ikinci tertibini getireceksin yani, evvelâ bir pirzola bir salata, bir elma getireceksin. Bu yendikten sonra da yine bir pirzola, bir salata, bir elma getireceksin. Anlatabildim değil mi? Demiş.

Garson ilk defa rastladığı bu acaip yemek sipariş tarzı karşısında şaşalayıp peki deyip gitmiş biraz sonra da sipariş verildiği şekilde ilk parti yemeği getirmiş.

Adam gelen yemeklere hiç dokunmamış yalnız karısı yemiş bitirmiş. Sonra garsona seslenip ikinci partiyi istemişler.

İkinci sefer gelen aynı yemekleri de kocası yeyip bitirdikten sonra elini portföyüne atarak garsona «hesap» demiş.

Garson hesabı yazıp uzattıktan sonra adamın başına doğru başını yaklaşıtırmak hafifçe sormuş:

— Kuzum mösyö, çok afedersiniz böyle bir servis hayatmda ilk defa yapıyorum.

### İskoçyalı:

- Neden? demiş.
- Efendim ikinizde aynı yemekleri ısmarladınız aynı şeyleri yediniz. Acaba neden beraber yemediniz de ayrı ayrı ve arka arkaya yediniz. Buna bir türlü akıl erdiremedim deyince.

### İskoçyalı gülererek:

— Evlâdım, belki sen anlıyamadın ama malûm ya biz İskoçyalıyız. Madamla benim de dişlerim takma. Vaziyeti tek dişle idare ediyoruz. Evvelâ hanım takıp yedi sonra da ben taktım yedim, demiş.



### ATIN HALİNE BAKILIRSA...

Bir adam üstüne bindiği zayıf, bitkin bir atı, kollariyle bacaklariyle çırpına çırpına yürütmeğe uğraşırken, tesadüf ettiği bir adama sormuş:

— Ağam, filân köye kaç saatte gidebilirim?

Adam bunların halini süzdükten sonra cevap vermiş:

— Senin haline bakılırsa iki, atın haline bakılırsa sekiz saatte!

## (★) TEMİZ YATAK

Şunu da dostum Valâ Nurettin'den dinlemiştim :

Bunlar Kırkpınar güreşlerinden sonra bir gece kalıp İstanbula dönmek üzere Edirne'de bir otele giderler. Otelci bir oda açarak buyurun eder. Odadaki yatağı açıp temizliğine bir göz atalım derler. Bir de ne baksınlar, yatak Ayvalık gibi zeytinyağları içinde. Renk de matemî, yani siyah. Şaşırarak bu ne yahu, bu yatakta yatılır mı diye otelciye sorunca, adam kızarak:

— Ne vağmış o yatahta ba, daha dün gece o yatahta bi tek pihliyan yattu. Der.



## ESİRİLİ MÜŞTERİ

Müşteri tabağındaki bifteği kesmek için epeyce uğraştıktan sonra:

— Baksana garson, bu ne biçim ettir? Salçasına bile çatal girmiyor... demiş.

## EVDEN ÇIKAN ERKEK

Kıskaç bir adam, her nasılsa mazisi şüpheli hoppa bir kadını severek onunla evlenir. Bir müddet sonra hizmetçi kadını bir kenara çekerek der ki:

— Ben evde yokken kimler gelip kimler gittiğine göz kulak ol. Arasına bana bu yolda doğru haberler verirsen seni memnun ederim.

Hizmetçi, efendisinin bu teklifini kabul eder. Aradan birkaç gün geçtikten sonra adam, bir gün evine gelirken kapısından bir erkeğin çıktığını görür. Hizmetçiyi çağırıp sorar :

— Bugün eve kim geldi?

— Kimse gelmedi.

— Doğru söyle; şimdi kapıdan bir erkeğin çıktığını gözümlle gördüm.

— Evet ama o bugün gelmedi ki; dün akşamdan burada idi!

## CAHİL, SEN DOKTORDAN DAHA MI İYİ BİLİRSİN!

Yaşının geçkinliğine rağmen genç görünmek isteyen bir kadın sinirlerinden fazla rahatsız olduğu için bir doktor getirir. Doktor, muayeneden sonra, kadının evli olup olmadığını yanındaki oğlundan sorup, dul olduğu cevabını alınca:

— Valide hanım! bu buhranları yalnızlık ta tevlit edebilir. Mümkünse kocaya varmalısınız... demiş

Kadının oğlu :

— Aman doktor bey, altmış beş yaşından sonra bir kadın nasıl evlenir?

Demeğe kalmamış; kadın hiddetle oğluna dönerek:

— Sus, cahil! sen doktor beyden daha iyi mi bileceksin? demiş.



### (\*) KÖTÜ ORGANİZASYON

Cihan harbinde Almanlar Romanyayı işgal ettikleri zaman bir Alman kumandanı işgal ettiği bir köyün en iyi bir evine konaklamış. Gece, tuvalete çıkmak icap etmiş bakmışlar evde tuvalet yok. Ev sahibini çağırıp bu evin tuvaleti nerededir diye sormuşlar.

Romanyalı hemen bir fener yakıp buyrun gidelim demiş kumandanla berabe ryürümeğe başlamış. Bahçeye çıkmışlar, bahçeden sokaka, sokaktan tarlaya girmişler. Bir müddette tarlada yürüdükten sonra Romanyalı, tarlanın bir izbe yerini eliyle göstererek şuraya idare edin demiş.

Kumandan hiddetle:

— Ben senden fikir istemedim tuvalet istedim.

Romanyalı:

— Bizde tuvalet yoktur efendim.

— E... ne yaparsınız siz?

— Biz gecenin tenha bir saatini bekler, sonra böyle tarlanın bir kenarına çömelip işimizi hallederiz.

Alman sinirlenerek:

— Ne kötü bir organizasyon der demez.

Romanyalı soğukkanlılıkla cevap vermiş:

— Doğrudur efendim. Eğer sizin aradığımız organizasyon burada olsaydı şimdi biz sizin tarlanıza ederdik!..

### KARUZONUN YERİNE ÖLEBİLİRDİNİZİ

Kötü sesli bir adam, bağıra bağıra şarkı söyleyerek etrafındakileri harap edermiş. Dinliyenlerden birisi:

— Siz isteseydiniz Karuzonun yerini tutabilirdiniz! demiş.

Adam bunu büyük bir iltifat sayarak:

— Aman efendim, haddinden fazla taltif buyuruyorsunuz. deyince öteki:

— Hayır, anlatamadım. Yani demek istedim ki, Karuzo'nun yerine siz ölebilirdiniz. demiş.



### İTFAİYECİLİK DİYE

Bir otobüste yaşlıca bir kadın başı sargılar içinde bağlı, gözleri ve burnu meydanda şirin ve güzel bir çocukla beraber giderlerken, çocuğun yerinde rahat durmadan mütemadiyen kaynamasına, karşısındaki adamı çimdiklemesine pencerenin perdesini indirip kaldırmasına ve bunun gibi yaptığı yaramazlıklara sınırlanan kadın, «yerine otur yumurcak» diye sargılı kafasına vura vura çocuğu azarlayıp dururken, yolculardan biri hanıma dönerek:

«Sen ne insafsız katı yürekli kadınsın hanım, zavallı hasta, yaralı çocuğun başına kıyamadan nasıl öyle vurabiliyorsun? Sen de biraz olsun merhamet denilen şey yokmu dur? Susayım dedim, karışımıyayım dedim ama dayanamadım artık, diye çıkışınca, Kadın, sağa sola başını sallıyarak:

«Eman beyefendi, bende merhamet olmaz olurmu? O yumurcağın başında yara mara falan bir şey yok.

Evde çocuklarla itfaiyecilik oynarlarken başına lâzımlığı geçirmiş. Bir türlü çıkaramadık. Şimdi onu kestirmeye götürüyoruz. Elâleme kepaze olmalıym diye sarıp sarımalayıp bu halde yola çıkardık.» Demiş.



### HİRSIZDAN DERS ALMAK İSTEMİŞ

Tavır ve hali düzgün bir adam mahallenin polis karakoluna müracaat ederek, bir gün evvel kendi evine girip te, çıkarken polis tarafından yakalanan hırsızla biraz görüşmek istediğini söyler.

Polis sebebini sorunca:

— Efendim bu adam gece yarısından sonra benim evime girdiği halde karım uyanmamış. Acaba buna nasıl muvaffak oldu? onu öğrenecektim... der.

### (★) ONLARI DA ESKİTİRİM

Bir dostu Nasrettin Hocaya sormuş.

— Hocam yahu, senin için, borçlarını ödemez diyorlar. Doğrumu bu.

— Kardeşim, ben eskimiş borçları, pek ödememde ondadır, o demiş.

— Peki, yenilerini?

Hoca gülererek cevap vermiş.

— Onları da eskitirim.



### KÖPEĞİN TASI

Adamın biri yabancı bir şehirde bir evin kapısını çalarak şu ricada bulunur:

— Pek susadım, buralarda su bulamadım, lütfen bana bir bardak su verir misiniz?

Kapıyı açan çocuk, adamın yüzüne bakarak kısa bir tereddüitten sonra:

— İstersen ayran getireyim! der.

Adam bu teklifi teşekkürle kabul ettiğinden biraz sonra çocuk bir çanak ayran getirir.

Adam ayranı içtikten sonra çocuk:

— İstersen daha getireyim... der.

— Zahmet olur, yavrum.

— Hayır, zaten bu ayranın içine fare düştüğü için nasıl olsa dökecektik!

Bunun üzerine adam öğrenerek elindeki ayran çanağını müddetle yere atıp parçalayınca çocuk feryadı koparır.

— Anne, kapıdaki adam köpeğin çanağını kırdı!



## BENİM KARIM DEĞİLDİR

— Aman! şimdi nehre bir kadın düştü. Elbisesinden ve vücudunun şeklinden zevcenize benzettik! diye belediye reisine haber vermişler.

Belediye reisi, telâş içinde nehre doğru seğirtirken yanını sıra koşan adama sormuş:

— Kuzum! bu düşen kadın akıntıya kapılmış gidiyor muydu, yoksa akıntıya karşı mı yüzmeğe uğraşıyordu.

— Akıntıya kapılmış gidiyordu.

— Öyleyse ben döneyim. O bizimki olamaz.

## ÖLMEMİŞLER AMA...

Arnavuda sormuşlar:

— Başka kardeşin var mı?

— İki tane var idi! demiş ve müteessirane başını sallıyarak susmuş.

— Bir kaza mı geçirdiler? Yoksa öldüler mi? diye tekrar sormaları üzerine Arnavut cevap vermiş :

— Yok bire kardeş. Biri evlendi, birisi de sakal bıraktı!..

## DOKTOR DA AKINTIYA KÜREK ÇEKİYORMUŞ!

Evin hizmetçisi hastalanmış. Aile doktorunu çağırılmışlar. Doktor hizmetçiyi muayene etmiş. Hastalığa dair bir emare göremeyince:

— Kızım! Ben sende hastalığa benzer birşey göremiyorum. Söyle bakayım neyin var?... demiş.

Kız doktorun kulağına eğilerek:

— Siz yabancı değilsiniz doktor bey! Altı aydır aylığıma vermiyorlar. «Bugün, yarın, bugün, yarın!» hep bedavaya çalışıyorum. Artık «İllallah» edim. Biraz dinleneyim diye yalandan hastalanarak yattım! diyince doktor:

— Öyle ise, kızım, biraz öteye çekil; şuracığa da ben yattayım!.. demiş.



## SİZ BABAMI BİLMEZSİNİZ!

Hesap imtihanında mümeyyiz sorar:

— Oğlum, senede yüzde on faizle babanızdan iki yüz lira borç alsam, sene sonunda kendisine ne vermeliğimi lâzımdır?

— Dört yüz lira.

— Nasıl dört yüz lira? Biraz düşün bakalım. Hiç mi hesap bilmiyorsun evlâdım?

— Efendim ben hesap bilirim ama, siz babamı bilmezsiniz.

## ÇOCUK EĞLENSİN DIYE...

Çocuğunun elinden tutan bir kadın, kekeme bir istasyon memuruna sokularak sorar:

— Tren kaçta hareket ediyor?

Memur kekeliyerek cevap verir:

— O... o... o... onu kırk beş geçe!

Kadın üç dört dakika sonra tekrar gelir:

— Kuzum efendim, tren kaçta hareket ediyordu?

— O... o... onu kırk beş geçe dedim ya!

Az sonra yine gelerek tekrar sorunca memur sinirlenir:

— Aaallah Allâh, eeefeendiim nee laaaf anlamaz şeymişsiniz...

Kadın memurun lâfını keser:

— Hayır anladım, biliyorum ama, konuşmanız çocuğumun çok hoşuna gitti de...



## (\*) AYAĞINI TAVANA ASAN DELİ

Delinin biri koğuştta ayağını tavana asıp yatakta yatar-ken nöbetçi doktoru sormuş:

— Bu da ne! ayağını ne diye tavana astın böyle?

Başka bir deli hafif sesle cevap vermiş :

— Doktor bey, o ayağını ampul zannediyor da.

— Öyle şey olmaz, indirin şu adamın ayağını.

Yine aynı deli :

— İndirelim indirelim ama sonra karanlıkta kalmaz mıyız!..

## MÜCADELEDEN BITAP DÜŞEN ADAM

Daima fıkıralığından şikâyet eden tembel bir adama:

— Böyle tembel tembel oturacağına azıcık çalışsan da şu fıkıralıktan kurtulsan olmaz mı?» demişler.

— Ben vaktimi hep tembelliğimle mücadele etmekle geçiririm. Sonra da bu mücadeleden öyle yorgun ve bitap düşerim ki çalışmağa halim kalmaz! demiş.



## GÜNDÜZLERİ BEDBAHT, GECELERİ RAHAT!

Orta halli, fakat çirkin bir adam, güzel bir kıza evlenmek istemiş ise de kız bu teklifi kabul etmemiş. Gel zaman, git zaman adam, nazırlık mertebesine yükseldiği gibi bir hayli de servet sahibi olmuş. Bunun üzerine kızın yakın akrabaları kendisine sormuşlar:

— Bu adamla evlenseydin, şimdi zengin ve nüfuzlu bir nazır karısı olurdun. Bundan mahrum kaldığın için kendini bedbaht addetmiyor musun?

Kız cevap vermiş:

— Evet, gündüzleri bedbahtım; ama geceleri de çok mesudum!..



## DOĞRU SAAT

Bir adam bir arkadaşına bozuk bir saat satarak onu dolandırır. Birkaç gün sonra arkadaşı kendisine yolda ras-gelir, ve şikâyete başlar:

— Ayol, o bana sattığın saat bozuk mu nedir? doğru gitmiyor.

- Doğru mu gitmiyor?
- Tabii, hem geri kalıyor; hem de yanlış çalıyor.
- Ha, anladım... O saatin bir huyu vardır. Onu öğrendikten sonra mesele kalmaz. Bak sana anlatayım: Meselâ, saat altıyı çaldığı zaman, üçü gösterir. Halbuki o zaman saat dörttür. Buna göre hesap ettin mi, mesele kalmaz.



### DİŞİN KÖKÜ

Dişi ağrıyan bir kadın dişçiye gitmiş. Dişçi hastayı muayeneden sonra :

— Kolayca çekeriz. Merak etmeyin. Kökü derinde değil-dir! demiş.

Fakat kadın korkaklık gösterirmiş. Dişçi, usulü üzere, muavinine işareti çakmış. Muavin de, hastanın kaba etine bir iğne batırmış. Acımın tesiriyle kadın haykırınca, ağzının açılmasından istifade ederek, adam kerpeteni soktuğu gibi dişi çekmiş. Sonra gülümsüyerek hastasına sormuş:

— Görünüz ya... Acıdı mı?

Kadın memnun:

— Hayır, doktor bey. O kadar acımadı ama... (kaba etini göstererek:) Söylediğiniz gibi değilmiş. Dişin kökü epey derinde imiş. Şuram acıdı! demiş.

### TEK BİR GÜN

Karıyla geçinememekte olan bir adam bir gün yine kavgasına:

— Karı, seni aldığım güne her zaman lânet ediyorum! demesi üzerine karısı:

— Hakkın yok; zira seninle hoş geçirdiğimiz tek bir gün varsa o da beni aldığın gündür! demiş.

### YÜZMEK ÖĞRENMEYİNCE DENİZE GİRMEM

Budalanan biri denize girmiş. Yüzmek bilmediğinden nerede ise boğulacaktı. Güç belâ kendisini kurtarmışlar. Sahile ayak basar basmaz:

— Bundan sonra tövbeler olsun. Yüzmek öğrenmeden bir daha denize girmem! demiş.

### İKİNCİ KATTAKİ SARHOŞ

Sarhoşun biri sokakta yürüyemez hale gelince bir fenere dayanıp kalmış.

Başka bir sarhoş yalpalıyarak buna yaklaşmış:

— Ne yapıyorsun orada, bir, bir, birader? demiş.

Öteki, gözleri kapalı cevap vermiş:

— Evimde istirahat ediyorum.

— Aman hiç yürüyecek halim yok, beni de misafir et ne olursun?.

— Haydi çık, üst kata yat!

İkinci sarhoş birincinin sırtına basarak fenerin üzerine güç halle tırmanmış.



Bu hali gören polis bunlara sokularak:

— Burada ne halt ediyorsunuz, sarhoş herifler!.. diye ayakta sızan sarhoşun suratına şiddetlice birkaç şamar aş-kedince, yukarıdaki, ayağıyle aşağıdakinin kafasına vurarak bağırmiş:

— Bir saattir kapı çalmıyor. Açmıyorsunuz!

### BEKTAŞININ FIKRI

Bir köylü beктаşinin birine:

— Abdest almak için soyunup göle girdiğim zaman yü-zümü ne tarafa döneyim? diye sormuş.

Bektaşî şu cevabı vermiş:

— Ne tarafta soyundunsa o tarafa dön ki esvabını çal-masınlar!

### (\*) İÇİNDE BENDE VARDIM

Nasreddin hoca, düşkün bir halde kahveye gelince bir ahbabı sorar:

— Hocam yahu... ne idi o güülrü sizin evde dün gece, kapının önünden geçerken duydum. Çok merak ettim.

— Hiç canım, benim karı merdivenden paltouy attıda!.  
— Amma yaptın be hocam, hiç paltodan öyle güürütlü çıkarmı?  
— Canım sende uzatma artık; içinde bende vardım iş-te der.



### DÜĞMEYE GÖMLEKİ

Adamın biri yolda bulduğu küçük bir düğmeyi alıp doğ-ru gömlekçi dükkânına gitmiş, niyazkâr bir tavırla:

— Ne olur şu düğmeme bir gömlek diker misiniz? demiş.

### (\*) DELİNİN MENDİLİ

Bir akıl hastanesinde, doktorlar aralarında hasbıhal eder-lerken bir doktor, delilerin bazı defa akıllı insanlardan daha iyi ve makul konuştuklarını, sorulan herhangi bir suale akıl-lılardan daha düzgün cevaplar verdiklerini, söylerken ar-kadaşları, haydi birkaç deli çağırıp şunlara muhtelif sualler soralım, bakalım ne cevaplar verecekler, demişler ve üç deli çağırmişlar.

Doktorlardan biri, cebinden bir mendil çıkararak delinin birine sormuş :